



De Roerom

De honderdste

maart 1997

De honderdste aflevering van De Roerom. Het schip dat al voor het elfde jaar aan zijn rondvaart bezig is wordt voor deze gelegenheid iets meer ruimte gegund en in kleuren gesopt. De titelpagina ziet er bij gevolg anders en feestelijker uit dan gewoonlijk. De opzet en layout van dit honderdste nummer wijken af van wat gebruikelijk is. Niet alle bijdragen van de vaste medewerkers staan op hun geëigende plaats, maar ze zijn er wel en iedereen zal ze weten te vinden.

De 'wanorde' wordt niet alleen door de feestvreugde van de titelpagina veroorzaakt. Hieraan is ook het lange artikel 'Omwillen van Nu en Straks' debet. Het vormt een afzonderlijk katern, dat in het hart van deze Roerom is opgenomen, maar daaruit ook los gemaakt kan worden.

Wij hebben er voor gekozen om deze overdenkingen van Peer Verhoeven een eigen paginering te geven. Het beslaat acht pagina's en zal als aparte unit toegestuurd worden aan meerdere mensen, van wie bekend is dat het reilen en zeilen van de samenleving hen ter harte gaat. Wij zijn benieuwd naar uw en hun reacties, waarvoor De Roerom in de nabije toekomst plaats

inruimt. Er blijft een nummer van zestien bladzijden over, die grotendeels door onze vaste medewerkers gevuld worden. Er is echter ook ruimte voor nieuws uit het veld. Voor André van Kempen, graag gelezen columnist van De Roerom, die afscheid heeft genomen als pastor van de Eindhovense Studenten Kerk; voor de mijmeringen van Jan Rietveld, missionaris in Brazilië. Ook voor Marianne Sormani, winnares van de Petrus Nolascusprijs '96. Zij laat horen wat haar in het leven beweegt en ter harte gaat. Wij hebben er de titel 'Vasten en Verzoenen' aan gegeven en beschouwen het als een vastenmeditatie en oproep tot opstanding. Arthur van Tongeren geeft een indruk van de dag waarmee de Theologische Faculteit Tilburg haar zesde lustrum heeft ingezet. Ook de vroegere hoofdredacteurs, Harrie Beex en Ton Smits, doen bij gelegenheid van het verschijnen van de honderdste Roerom hun zegje middels de pen van Frans van Hattum. Want om goed te kunnen zien wie of wat je bent en waarheen je gaat, moet je weten vanwaar je komt. De Roerom hoopt in de toekomst temidden van vele anderen zichzelf te blijven.

■ De redactie

