

Vergeet jezelf niet

Peer Verhoeven

Meer en meer wordt het duidelijk dat wat decennia geleden zieners al aangekondigden werkelijkheid aan het worden is. De mens krijgt zijn 'visioen en monnikeninzet' niet meer van buitenaf aangeboden maar moet dit in en uit zichzelf opdiepen. Hij moet zichzelf wel voor zichzelf ontvankelijk maken. Hierbij zou de kerk moeten helpen.

Wie ben je?

Bij alle haast
dagelijks geboden,
alle herrie die we maken -
kom eens vaker aan jezelf toe.
Bid en vergeet niet
wie je bent.

Bij alle zucht
naar kunnen en kennen,
naar hoge score en topprestatie -
ga niet aan jezelf twijfelen.
Bid en heb vrede
met jezelf.

Bij alle drang
naar hebben en halen,
naar hogerop en meer en meer -
besef wat er
werkelijk toe doet.
Bid en zie om
naar die niet meekunnen.

Geloof er niet in

Een wereld
waar macht domineert
enkel aanzien en prestatie tellen -
geloof er niet in.
Werk aan een wereld
licht, mild en zacht;
maak van de wereld
een veilig thuis voor allen.

Een kerk
die hangt aan wat was
huivert voor wat komt -
geloof er niet in.
Werk aan een kerk
die de woestijn in durft
het leven vertrouwt en
gelooft in een goede voleinding.

Een god door mensen
bij naam en toenaam genoemd -
geloof er niet in.
Beleef met hart en hand
die Liefde is, Liefde vraagt;
grond en hart van alle leven,
van ons eigen bestaan.

Gij toch

Gij hebt toch in ons gelegd
van een hemel te kunnen dromen.

Gij hebt toch in ons gelegd
naar een paradijs op weg te gaan.

Gij hebt toch in ons gelegd
aan tijd en dood voorbij te zien.

Gij hebt toch in ons een hart gelegd
dat klopt en zingt van hoop.

Gij hebt toch in ons gelegd
als een kind het leven te vertrouwen.

Laat het vandaag zo zijn en
laat het al onze dagen zo blijven

De ware adel

Die elke dag weer opnieuw
als van nature goedgevoel -
het zijn edele mensen.

Die van hoog tot laag
ziek en zwak een naaste zijn -
ze zijn de ware adel.

Die medemensen belangeloos en
als vanzelfsprekend van dienst zijn -
ze zijn van koninklijke bloede.

Zalig het nieuwe jaar

Leven ons gegeven,
tijd ons toegemeten ...
Ga samen op weg
door licht en duister
en wees elkaar nabij
bij lach en traan.
Zalig het nieuwe jaar.

Leven ons gegeven,
tijd ons toegemeten ...
Leef sober, eerbiedig
de aarde die ons voedt,
draagt, bergt in haar schoot
en mergel haar niet uit.
Zalig het nieuwe jaar.

Leven ons gegeven,
tijd ons toegemeten ...
Deel brood en onderdak
met die niet hebben;
ga met die niet kunnen,
niet alleen verder durven.
Zalig het nieuwe jaar.

Vragen om

Om vertrouwen
in het leven en de toekomst;
vertrouwen in de zin
van wat je doet en wilt.

Om vertrouwen
in de kracht van het kleine;
vertrouwen in de betekenis
van wat je mee- en doormaakt.

Om vertrouwen
in wat je aanvoelt en vermoedt;
vertrouwen in die je bezielt
en eindeloos ver te boven gaat.

Wie ook waar ook

Allen, wie ook waar ook,
die het goed gaat
niets te klagen hebben -
en allen, wie ook waar ook,
die het niet mee zit
't hard te halen hebben -
goede dagen gewenst.

Allen, wie ook waar ook,
die gezelligheid kennen
met lieve naasten om zich heen -
en allen, wie ook waar ook,
die moederziel alleen zijn,
verlaten, kopschuw geworden -
goede dagen gewenst.

Allen, wie ook waar ook,
die nergens tegenop zien
voor wie niets te veel is -
en allen, wie ook waar ook,
die niet mee kunnen
het laten afweten -
goede dagen gewenst.



De profeet Elia: Het hoeft van mij niet meer! (1 Koningen 19)
Illustratie: Ludwina Foolen