

Liefde reikt verder dan ...

Peer Verhoeven

Verhalen die hen 'te boven gaan' boeien kinderen. Ze moeten boven zichzelf uitstijgen, aan de lippen van de verteller hangen. Zo ook mensen. Door het besef van iets dat of iemand die hen tebovengaat worden ze zich bewust van hun waardigheid en de zin van hun werken en zorgen. Zonder besef van het transcendente raakt de mens zichzelf kwijt.

Gebed

(naar Dorothee Sölle/Pilger)

Wij allen zijn onderweg met U,
die niet zetelt op een troon
maar meetrekt met hen, die in
donker duister en klamme kilte
het spoor soms bijster raken.

Wij allen zijn onderweg met U,
die niet woont in tempel en kerk
maar meegaat met hen die
omzien naar wie geslagen worden,
naar waar de klappen vallen.

Wij allen zijn onderweg met U,
die we niet vatten kunnen
maar schuilgaat in een bloem,
in lach en traan, in de pelgrim onderweg.
Zo laat Gij ons gaan, reiken naar U.

Wij zijn allen onderweg totdat
weg en doel samenkomen in U.

Jezelf zijn

Ben jezelf bewust en laat je niet
door macht of majesteit overbluffen.

Blijf jezelf trouwen laat geen wet
of weet je geweten domineren.

Ben en blijf jezelf en heb de moed
nieuwe wegen in te slaan.
(Driekoningen 6/1/13)

De ziel van ons doen

Er zijn vele gaven
maar er is slechts één Geest;
er zijn vele soorten dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er is allerlei werk
maar slechts één God die alles
in allen tot stand brengt.
In ieder van ons
openbaart zich de Geest
tot welzijn van allen.

Dit hield Paulus (1 Kor.12)
de christenen van Korinte voor.

Watje
voor de minsten der mijnen deed,
heb je voor Mij gedaan.

Tot dit geloof kwamen de christenen
na Jezus' heengaan. (Matteus 25)

*Het wordt tijd
dat heel de wereld weet,
dat wat je denkt en doet
is gewijd aan de Ene.*

Dit schreef de wijze Hafiz,
momenteel in Amerika
als een profeet gezien,
in de veertiende eeuw.
(Wim van der Zwan/Hafiz,
Ankh-Hermesbv, Deventer 2000)

*Als uit mijzelf weet ik zeker,
dat het goede ergens gedijt,
dat liefde verder reikt
dan hier en nu en dat
in wie jij voor mij en
ik voor jou mag zijn
straks; wie weet hoe,
God en Goed blijken zal.*
(Peer Verhoeven in Verderop)

Naast werk behoeft
onze tijd stilte en rust,
inkeer en bewustwording -

opdat mensen zichzelf hervinden
en weer beseffen en voelen
dat wie ze zijn en wat ze doen
verder reikt dan hier en nu.

Zonder dit besef raakt de mens
het spoor bijster en vergaat
hem de lust in werk, zin in zorg.

Er is ..

Er is overvloed, weelde
en bittere armoede.

Er is zoveel kennis, kunde
en zoveel onbegrip, onmacht.

Er valt zoveel te genieten
en er is zoveel te verduren.

Daarvoor bidden

Niet om weelde maar
om gelukkig met voldoende;
niet om een opzichtig huis
maar een vertrouwd thuis;
om hartelijke mensen -
daarvoor bidden.

Om vrede met jezelf
vrede in de wereld;
om eerbied voor het leven,
verwondering over de schepping;
om zin en zicht in het bestaan -
daarvoor bidden.

Om zorg voor
die zelf niet kunnen;
om aanloop bij die
alleen en eenzaam zijn;
om aandacht voor elkaar -
daarvoor bidden.



En hij wilde weten hoe zo iets kon:
dat sneeuw vlamt en niet smelt.
(naar Exodus 3,2)

(© Foto: Ad Wagemakers)