



De Roerom

Aan de abonnees en de andere lezers van De Roerom

Beste mensen,

Tegen de tijdgeest in heeft ons blad De Roerom zich weer een jaargang weten te handhaven. Het hele project komt tot stand door vrijwilligerswerk en wordt goeddeels gefinancierd met vrijwillige bijdragen. Met vrijwilligerswerk moet je het vooral van voldoening hebben. En die voldoening is er gelukkig volop want we voelen ons gewaardeerd.

Natuurlijk voeren neoliberalisme, consumentisme, individualisme nog steeds de boventoon in onze samenleving en lijkt alleen alles wat telbaar is belangrijk. Maar het tegengeluid wordt sterker. Ik heb het gevoel dat we samen met u als abonnee en donateur niet voor niets de Roeromlamp brandend hebben weten te houden. Onze boodschap is niet hoogdravend en straalt het katholieke geloof uit zoals we dat meekregen van onze ouders: 'probeer je broeders/zusters *hoeder* zijn'. En in De Roerom verhalen we van waar dat met liefde gebeurt, zijn we kritisch waar dat in de knel komt en blijven we aandacht vragen dat we onszelf en elkaar niet voorbij hollen in de waan van de dag.

Wij herkennen ons heel nadrukkelijk in het geluid dat paus Franciscus de wereld in stuurt: '*Zoek God niet allemaal te hoog en te ver weg. Je naaste is de mens naast je en die moet kunnen ondervinden wat je gelooft en bezielt. En doe wat je belijdt*'.
'

Alles wat overboord gegooid is in de jaren van grenzeloze welvaart lijkt terug te komen en ook de politiek erkent schoorvoetend dat we elkaar door de geweldige aardgasbaten niet meer nodig leken te hebben en daarom uit ons leven weg hebben georganiseerd maar dat dit een vergissing is geweest. Veel van wat we onderweg kwijt waren geraakt moet terug komen is ook hun boodschap. De Roerom blijkt in haar verhaal altijd haar tijd vooruit geweest te zijn!

Abonnees van De Roerom ervaar ik vooral als bondgenoten die ook de bekende lied regels ter harte nemen van '*versterk uw broeders, versterk uw zusters*'. Als abonnees betalen ze natuurlijk hun abonnement maar daar bovenop geven velen nog een steunbijdrage om het verhaal door te kunnen laten gaan ook al blijft onze lezersgroep (te) klein. Ik vraag het elk jaar weer en zonder schroom: blijf abonnee, werf er een abonnement bij en blijf ons met uw donatie steunen. Aan die oproep geven verschillende orden en congregaties royaal gehoor en met die zusters en broeders ook onze 3000 abonnees. Dank je wel! We blijven op elkaar rekenen.

Rest mij nog om elk van u een mooie zomer(vakantie) toe te wensen om weer te aarden,

Hartelijk groetend,

Henk Peters

Voorzitter Bestuur De Roerom