

Spiritualiteit van de jihadstrijder

Rob van der Zwan

De Islamitische Staat beschikt over een eigen tijdschrift, Dabiq genaamd. Dabiq verschijnt ook in het Engels en is op te sporen via internet. Dabiq oogt professioneel en is met moderne middelen gemaakt. Het bevat kleurenfoto's waar- op vaak jihadstrijders staan afgebeeld.

Ik heb aflevering zes van dit tijdschrift ge- download en mij gericht op een bijdrage van Abu Hamzah al-Muhajir met de titel *Raadgeving voor de soldaten van de Islamitische Staat*. Het is een lang artikel van ruim 4500 woorden, onderverdeeld in 31 paragrafen, geschreven in gedragen taal; een soort preek, bemoediging, maar ook een spiegel waarin de strijders de islamitische deugden worden voorgespiegeld. Daarbij put de schrijver uitvoerig uit de islamitische traditie. Zonder volledig te kunnen zijn, geef ik de strekking van het artikel weer door zonder verder commentaar stukken ervan te vertalen in het Nederlands. Wie zich afvraagt wat de jihadstrijder bezielt, krijgt zo een inkijkje in diens ziel.

Oprecht ten opzichte van Allah

'Mijn geliefde mujahid-broeders, dit zijn enige stukken raad die ik heb verzameld uit de monden van mensen en de bladzijden van boeken, hoewel ik niet beweer een man van wijsheid te zijn. Ik vraag Allah dat hij jou en mij laat profiteren van deze wijsheden.' Na deze aanhef krijgt de lezer een tombola van vroomheden, bemoedigingen en adviezen voorgeschoteld. Dit alles is erop gericht om de strijder niet alleen voor te bereiden op de strijd die hij moet voeren, maar dat ook doet met de juiste mentale instelling, volgens de opvattingen van de schrijver althans. Het gaat om de spiritualiteit van de islamitische soldaat.

Dat heeft zijn begin in '... de oprechtheid ten opzichte van Allah, in woord en daad; want Allah weigert elke daad tenzij die oprecht en juist wordt verricht.' Daarbij komt ook dat aan het handelen kennis moet voorafgaan. 'Het vergaren van kennis is een plicht voor elke moslim.' Daarom mag je geen mensen doden of oorlogsbuten nemen zonder eerst te weten waarom je het doet. 'Spiegel je daarom aan het religieuze besluit - fatwa - van een geleerde die je vertrouwt.'

Glimlach veel naar hen

'Wees op je hoede voor de aansporingen van de duivel!' Je moet waakzamer zijn op je eigen zonden dan dat je waakzaam bent voor de vijand, stellen moslimgeleerden. 'Gebed, gebed, o soldaten van Allah gebed versterkt het hart, geeft energie in je ledematen en behoed je voor immoreel en slecht gedrag ... Gebed is de zuil van de religie en de banier van de moslims.' Onrechtvaardigheid en oneerlijkheid lopen



altijd uit op schande en verlies. 'Beheers je begeerten en wees sober met je innerlijke zelf aangaande dat wat voor jou niet toelaatbaar is ... Wees aangenaam voor je broeders in alles dat je dichter bij Allah brengt en je verwijderd van ongehoorzaamheid. Glimlach veel naar hen en luis- ter naar hen die ouder zijn dan jij.'

Zoete woorden

'O soldaten van Allah, weet dat wij en jij vereerd zijn met de vestiging en de verdediging van de Islamitische Staat in het land van de twee rivieren.' Maar het is wel een staat van de kwetsbaren en we vrezen de aanval van de vijand, aldus al-Muhajir. Opmerkelijk is zijn aansporing voorzichtig om te gaan met de mensen en '... laat hen de beminlijkheid en de eer van de islam voelen en voorkom dat zij de islam en haar macht vrezen. En als er een kwestie is die onze mensen niet aanstaat, werk dan daaraan met zoete en prettige woorden en daden. Kortom laat de mensen houden van de islam, haar heerschappij en de Islamitische Staat.'

Wees voorbereid

'Wees geduldig met je leider, zelfs wanneer hij je verkeerd heeft behandeld, want dit is een religieuze plicht ... Zolang je op zoek bent naar de beloning van Allah, weet dan dat de beloning ligt in het luisteren naar en het gehoorzamen aan je leiders.' Waar je ook bent in het land van de jihad, wees voorbereid, drukt de schrijver

de strijders op het hart. Voorbereiding betekent fysieke training die je lichaam versterkt als ook het oefenen van gevechtssporten. 'Wijd je toe aan de jihad in het spoor van Allah ... Mijn broeder, ga niet de confrontatie met de vijand aan vanuit trots of zelfoverschatting ... En als je de vijand ontmoet, heb geduld en weet dat het paradijs onder de schaduwen van het zwaard ligt ... Verstout je hart, want zo wordt het een werktuig van overwinning en triomf.'

Overwinning komt met geduld

'Doe een goede daad voor de strijd, want je vecht alleen tegen de vijand met je daden.' Het beste van de daden is het sluiten van de rijen en één zijn, benadrukt de auteur. 'Weet dat de kracht en het welzijn van een man mogelijk is door het verbond met zijn broeders ... Wees niet bang voor de vijand. Doe alles om de oprukkende vijand te weerstaan en wees bedacht op luiheid en onkunde ... Weet dat de beloning die je zult ontvangen in verhouding staat met de moeilijkheden waarmee je te maken hebt ... O moslims! Inderdaad, geduld is macht, falen is incompetentie en overwinning komt met geduld.'

'O Allah, verzacht mijn hart overeenkomstig de waarheid naar hen die jou gehoorzamen en maak me scherp en streng voor je vijanden.'

Zin in film Oss

Vrijdag 27 feb. 19.30 u. Het Hooghuis, Verdijkstraat75 Oss: The Shawshank. Redemption; www.zininfilmoss.nl

Boskapel Nijmegen

Elke woensdag 19.30-20.00 u. kleine kapel Meditatieve viering. (024) 377 69 68; www.boskapel.nl

Begijnenhofgesprekken

22 febr. 10.30-12.30 u. Herberg, De Islam in het dagelijks leven. (040) 242 12 63 of 241 58 21 www.begijnenhofgesprekken.nl

La Verna Amsterdam

30 jan. 28 febr. 28 mrt. 10.30-16.30 u. Mediterend naar Pasen. (020) 346 75 30; www.laverna.nl

Salesianum Schijndel

25 febr, 25 mrt, 20.00 u. We gaan de weg naar de grote vragen van dood en leven. (073) 549 56 71; www.oblaten.osfs.nl

Ronde Tafelhuis Tilburg

28 jan. 9.00 u. Verwijssprekeuur. 06-19632266 www.rondetafelhuistilburg.nl