

# De geest een vrije vogel

Peer Verhoeven

Naar ons wordt verzekerd doet De Roerom er goed aan om ook in de komende jaargang inhoud en karakter van pagina 3 te handhaven. We doen ons best om zinnige teksten te schrijven en deze aan wie erom verlegen zit door te geven.

## Geen huismus

De geest, Gods geest, tijdgeest is geen huismus achter dicht geschoven gordijnen en gesloten deur, - geen gekooide kanarie of opgehokte duif. De Geest is een trekvogel die gaat naar hier en overal, - een vrije vogel die de ruimte zoekt, neerstrijkt waar wat mensen bezielt aan het licht komt, ideeën worden uitbroed, plannen gemaakt en in daden omgezet, - waar behoeften bevredigd en gekweekt worden. (Meditatie Open Kerk Pinksteren 2006)

## Wat ze zoeken

Vele mensen in onze tijd voelen een leegte in hun leven en zoeken zin en bezinning.

Ze vergaren her en der wat van hun gading is; gaan de reli-markt op.

Ze zoeken een stille plek, een afgelegen kapel of klooster, iemand die meeloopt en luistert, -

maar kloppen nauwelijks aan bij de erkende vindplaatsen; melden zich daar niet.

Is de taal er te oud en belegen; wordt er te stellig beweerd en voelt dat als een aanslag ?

## Kerk of veldkapel

Elia ontwaarde - zo staat in 1 Koningen 19 - God niet in storm, donder en bliksem, aardbeving of vuur, maar in een zachte bries die hij voorbij voelde gaan. God presenteerde zich niet als een machtige, geweldige, schokkende en verzengende kracht, maar als een milde nauwelijks hoorbare bries. Eerder een fluistering dan een schreeuw, eerder een streling dan een vuistslag; eerder in zwijgen dan in overdonderen. Dit spreekt hedendaagse mensen aan. Geen grote woorden, zeker-weten-wetten of verplichtende dogma's. Bijna automatisch en spontaan keren zij zich af van stellige beweringen en pertinente zekerheden. Mensen van deze tijd zijn heel bescheiden waar het gaat om het diepe Mysterie van het leven naam te geven of zijn wil en wet te omschrijven. Wellicht voelen velen zich hierom momenteel minder thuis in kerken waar zoveel over God wordt geproclameerd en voelen zij zich

wel aangesproken door een veldkapel, waar niets gezegd wordt, maar de stilte sfeer ademt, een ontstoken kaars een vlammeend gebed is en dat momentje rust grond onder de voet geeft - alsof Hart en Horizon van het leven boven komt. (Meditatie Open Kerk Helvoirt 12-08-'06)

## Wijselijk!

Er zijn vele sluipwegen om je verantwoordelijkheid te ontlopen, af te schuiven.

Er zijn vele mogelijkheden om je geweten te sussen, buiten spel te zetten.

Er zijn vele kanalen waarlangs je gods water over gods akker kunt laten lopen.

## Gevraagd

Mensen gevraagd die hun hart tegenover wie of wat dan ook eerlijk, openlijk durven luchten. Mensen die zeggen wat hen echt aan het hart gaat.

Mensen gevraagd die, geletterd of ongeletterd, zelf hun koers bepalen, tegen stroom op durven. Mensen die hun geweten niet uit handen geven.

Mensen gevraagd die niet slaafs gehoorzamen of 'wijselijk' hun mond houden, niet alles op z'n beloop laten. Mensen van hoog tot laag die voluit zichzelf durven zijn.

## Gebed

(naar Dag Hammarskjöld)

Gij ons ver te boven en toch één met ons in ons aanwezig -

dat allen U zien ook in mij; dat ik U een weg bereid en dankbaar denk aan alles wat me is gegeven -

dat de nood van anderen me niet ontgaat en dat Gij mij bewaart in Uw liefde zoals Gij wilt dat ik allen in mijn liefde bewaar.



Een spoor trekken door het groes  
(© Foto: Peer Verhoeven)

## Gedacht, gebeden

Om de lucht die we ademen het licht dat we zien, - om het glogen van de morgen schemer en rust van de avond - proef het leven gegeven en wees elkaar nabij.

Om het brood dat we eten samen breken, met allen delen, - om het water dat we drinken de dorst die we mogen laven - deel het leven gegeven. en wees zwak en ziek nabij.

Om de aarde die ons voedt het onderdak dat we hebben, - om het wonder dat we beleven het visioen dat we koesteren - eerbiedig het leven gegeven en wek vertrouwen bij elkaar.

## Meer vrede

Geven en delen stemt meer tot vrede dan hebben en nemen.

Luisteren en aanhoren stemt meer tot vrede dan beweren en beleren.

Zorgzaam zijn en dienen stemt meer tot vrede dan bazig de scepter zwaaien.