

# Meer dan anders

Peer Verhoeven

## Meer dan anders

Meer nog dan anders  
in deze tijd beseffen dat stilte  
het hart der dingen is en ervaren  
wat stilte zegt en rust doet.

Meer nog dan anders  
in deze tijd beseffen dat wij allen  
het ene gegeven leven delen en dat  
geven en delen dus des mensen is.

Meer nog dan anders  
in deze tijd beseffen dat sober  
voldoende is en dat overdaad  
zelf, medemens en aarde schaadt.

## Niet jezelf

Vraag meer van jezelf  
dan van een ander.

Praat jezelf niet schoon door  
anderen de schuld te geven.

Vertrouw je medemens, zolang  
het tegendeel niet overduidelijk blijkt.

## Goed fout

De fout van één is vaak  
de schuld van zeer velen.

Prijs het goede van iemand;  
vergroot diens fouten niet uit.

Vergeven is grootser  
dan vergelden.

## Zoals

Zoals licht uit duister,  
de morgen uit de nacht -  
zoals wortel en vrucht  
uit zaad in de grond, -

zoals lach en traan  
uit een bewogen hart -  
zoals de lente ontwaakt  
uit de winterslaap -

zo ontluikt vertrouwen  
uit het diep van de mens  
die U beleeft als hart en ziel  
van zijn bestaan en alle leven.

Blijf zo met ons, leef zo in ons  
in tijd en eeuwigheid.

## Méér

Luisteren naar wind en vogel,  
je eigen stem en stille adem.  
Luisteren naar lied en lach,  
klank en klacht.  
Luisteren en méér horen.



Door sperwer, ekster of andere bandiet, die vogeltjes louter als lekker boutje ziet,  
is zo open en bloot het risico wel erg groot. (© Foto: Cathrien Verhoeven)

Kijken naar boom en bloem,  
horizon en hemel.  
Kijken naar wolk en water,  
de aarde die zich tooit.  
Kijken en méér zien.

Meegaan met die niet kunnen,  
hier vreemd verdwalen.  
Meegaan met die niet tellen,  
door iedereen gemeden.  
Meegaan zover het kan.

## De vogels

Zo vrij als een vogel  
zingen ze hun lied  
van vroeg in de morgen  
tot laat in de schemer.

Voor niets beducht  
springen, vallen ze  
als was het kinderspel  
trefzeker van tak op tak.

Dan spreiden zij hun vleugels  
en laten zich vangen  
in de zachte luchtlaag van  
de aarde, die hun moeder is.  
(Vrij naar Harrie Beex)

## Oermenselijke intuïtie

*Ga het aan Petrus en de leerlingen vertellen... Maar ze zeiden niemand iets, lees je in de oudste ons bekende versie van 't verhaal over het Lege Graf... (Mc. 14,7-8)*

*Ga het snel aan zijn leerlingen vertellen. En de vrouwen liepen hard om het hen te vertellen ... Zo eindigt een decennium later het verhaal bij Matteüs. (Mt. 28,7-8)*

*Ze keerden terug van het graf, vertelden*

*alles aan de elf en de anderen, maar werden niet geloofd. Toch rende Petrus naar het graf en trof er alleen de linnen doeken aan... schrijft Lucas weer wat later. (Lc.24,9-12)*

*Maria Magdalena, als eerste ter plekke, ging het graf niet in. Ze waarschuwde Petrus en Johannes en deze twee gingen als eersten het graf binnen... schrijft Johannes tegen het jaar 100 na Christus. (Joh. 20,1-10)*

In het verhaal over het Lege Graf kwamen Petrus en de leerlingen aanvankelijk niet voor; het ging puur en alleen over de ervaring van de vrouwen. Maar het is met de ontwikkeling van de Jezus' beweging meegegroeid en toen deze enige vorm en ook leiders kreeg, moesten deze voormannen de eerste gelovigen, eerste getuigen worden.

Zo is de vrouwelijke, menselijke intuïtie buiten spel geraakt en kwam het getuigenis van Jezus' verrijzenis geleidelijk in handen van de top, die het de mensen als een openbaring van buiten hen te geloven voorhield en voorhoudt.

In oorsprong is het geloof in 'Het leven sterker dan de dood; liefde overwint' een oermenselijk besef, dat de mens in het hart is gegrift, - van waaruit Jezus van Nazaret voluit leefde en dat hij na z'n dood allereerst in 'vrouwen' wekte.

*'Historisch blijken het vrouwen te zijn geweest die het eerst het bericht dat Jezus leeft hebben verspreid... Mede dankzij hun ervaringen is de zaak van Jezus in beweging gekomen. (Edward Schillebeeckx)*