

De band van het goede

Peer Verhoeven

Na een paar weken vrijer van wat alledag moet, van je wordt verwacht, en oog in oog met wat je niet kende of nooit hebt aanschouwd, zou het kunnen zijn dat je, weer thuis, alledag met andere ogen gaat zien, met een nieuw hart beleven.

De natuur kent planten die zich onder de grond uitbreiden; waarvan de wortel onder de aarde verder groeit en her en der doorheen de grond een nieuwe scheut laat opschieten. Zo staan meerdere planten, de een naast de ander, schijnbaar zelfstandig, helemaal zichzelf en onafhankelijk van elkaar. Maar in werkelijkheid zijn ze opgekomen uit de ene wortel van die ene plant die als eerste is ontstaan. Zo hangt alles samen met elkaar en zo wordt ook het goede verspreid. (Albert Schweitzer 1875-1965)

Hoe ook

Hoe ook gebekt getint - we behoren allemaal tot één en dezelfde familie.

Hoe hoog of laag ook op de ladder - we zijn er allemaal niet voor onszelf maar voor elkaar.

Hoe ook geaard, gevaren - we zijn samen onderweg naar wie weet waar.

Iedereen ooit

Iedereen zoekt ooit en steeds weer bij al het wisselend getij vaste grond om op te staan een bron om uit te putten. Voel die grond, proef die bron.

Iedereen zoekt ooit en steeds weer tastend in schemer en duister een spoor dat te volgen, een weg die begaanbaar is. Volg dat spoor, ga die weg.

Iedereen zoekt ooit en steeds weer ontheemd, van heimwee een huis om thuis te komen een vaste plek van rust en vrede. Ga naar huis, voel je thuis.

Verbonden

Hoe dieper we in de natuur kijken, hoe meer we inzien dat ze vol leven is en hoe duidelijker het wordt dat het hele leven een geheim is en wij met al het leven in de natuur

verbonden zijn. De mens kan niet langer voor zich alleen leven. We beseffen dat al het leven waardevol is en wij allen met dit leven verbonden zijn. Uit dit inzicht groeit onze geestelijke verbondenheid met de wereld. (Albert Schweitzer)

De geest

De Geest is als de wind die ongezien passeert, star en stram laat bewegen stof doet opwaaien.

De Geest is als een gloed die de wereld begeestert, wat goed is aan het licht brengt wat kwaad is te kijk zet.

De Geest is als een vuur dat koud en kil verwarmt, lauw en laf oppoekt dor en dood verteert.

Heb hart voor

Wie verzon de zon toen de dag begon; wie bedacht voor de nacht de sterren en de maan? Verwonder je over Gods stille getuigen van nature.

Het wordt telkens weer zomer en winter, lente en herfst

en elk heeft, getooid of berooid, zijn eigen aanzien, eigen kleur. Vertrouw het Leven in lief en leed, bij op- en neergang, tij en ontij.

Geen mens hetzelfde geen leven een kopie; wel allen geroepen tot omzien naar de ander. Heb Hart voor elkaar; voor ziek en zwak vooral.

Gebed

Gij hebt in ons gelegd van een hemel te durven dromen

Gij hebt in ons gelegd naar licht en vrede op weg te gaan

Gij hebt in ons gelegd tijd en dood voorbij te zien -

zo is ons hart gestemd, ons hoop gegeven voor tijd en eeuwigheid.

Amen.

Ga door

Laat je niet verlammen door gemis en tekort, door wat je niet kreeg of weer verloor.

Laat je niet bedwelmen door succes en resultaat, door wat je bezit of verwerven wilt.

Laat je niet van de weg drukken door macht en majesteit, door wat tegenzit of zwaar valt.



Deze geitjes hoeven nie zo nodig op vakantie. Zij spelen lekker thuis hun spelletje kat-en-muis. (© Foto: Berna Verhoeven)