

Om weer te starten

Peer Verhoeven

Na de vakantie moet alles weer op gang komen. Hopelijk zijn er door het contact met de natuur en andere mensen nieuwe ideeën geboren. Dit zou mooi zijn, want de rit duurt weer een heel jaar en de eisen, aan kerkwerkers gesteld, worden met de dag hoger. Misschien kan wat volgt de een of de ander her of der van dienst zijn.

De mens zelf

*Wat baat het de mens
de hele wereld te winnen,
maar er zelf bij in te schieten.* Mt. 16,26

Decennia lang is er gesproken
over milieu en natuur
en ons tekort aan zorg daarvoor.

Decennia lang is voorgehouden dat
alleen 'n radicale mentaliteitsverandering
het leven nog redden kan.

Nu verplaatsen aandacht en zorg zich
meer en meer naar het verschrompeld
innerlijk milieu van de mens zelf.

Bidden

Bidden:
op gezette tijden
's morgens 's avonds
bij jezelf aankloppen -
vaste bodem voelen,
de band die allen bindt.

Bidden:
in een vast ritme
door de dag door de week
rust nemen, stilte zoeken -
al is het de trend niet
en doet het leven nog zo druk.

Bidden:
samen zijn met
vriend en vreemde, met
zieken tussen hoop en vrees -
met die hun laatste uur beleven,
ons in de dood zijn voorgegaan.

Passanten

*Zij noemden zich vreemdelingen
en passanten op aarde, waren
duidelijk op zoek naar een thuisland.*
(Hebreeën 11)

Toen alles panklaar te koop kwam,
kozen sommigen er voor zelf
hun broodje, hun taartje te bakken.

Toen overal centrale verwarming was,
wilden velen een open haard
of een schouw in de kamer.

Nu zowat iedereen met de auto kan
worden wandelen en pelgrimeren
favoriete bezigheden.

Zijn mensen dan uiteindelijk toch
geboren zelfbereiders, vuurmakers;
pelgrims van begin tot einde?

Gaan

Gaan, al kun je maar amper;
doorgaan, al zit alles tegen.
Meegaan met die niet alleen kunnen.

Gaan, al heb je zware benen;
doorgaan, al verlamt de lange duur.
Elkaar voorgaan bij lief en leed.

Gaan, al is het tegen de klippen op;
doorgaan, al is het tegen stroom op.
Elkaar voorgaan in breken en delen.

Alleen wie voelt dat 't ergens heen gaat,
vast vermoedt ergens aan te komen,
zal ten einde toe deze weg blijven gaan.

De goede geest

Laat je niet verleiden
tot opboksen tegen elkaar
competitie met een ander,
tot schele ogen maken.
Zoek de goede geest
in zaak en vermaak.

Hang je niet op
aan gescoord resultaat
behaald succes, - aan
applaus en loftrompet van buiten.
Wek de goede geest
met eigen hand in eigen hart.

Krijg smaak in het leven,
in wat sober en sereen is
je aanspreekt in de stilte
je ziel diep beroert.
Beleef de goede geest
in omzien naar elkaar.

Gebed

Laat ons bescheiden zijn
deemoedig goed doen
sober tevreden leven.

Laat ons niet onszelf
boven anderen verheffen,
deugd en waarheid claimen.

Laat ons blij zijn
met de dagen ons gegund
het leven ons gegeven, om

het gedeeld en goed besteed
terug te geven aan U, die
ons Hart en Oorsprong bent.

Wie zo doen

Wie gedurig
rust en stilte zoeken
laten het Leven spreken,
hart en geweten aan 't woord.

Wie leven
op het ritme van de tijd
ervaren dat ze ergens thuis zijn,
iets of iemand toebehoren.

Wie met regelmaat
in zichzelf keren
voelen hoezeer zij met
alle leven hecht verbonden zijn.

In en door je

Laat Gods naam klinken
in wat je zegt.

Laat Jezus spreken
in wat je doet.

Laat de Geest vlammen
in wat je bezielt.



Als ie maar
aan de decibellen denkt
en van ophouden weet

(© Foto: Berna Verhoeven)