

# Voor onderweg

Peer Verhoeven

Iedereen die met *Kerstmis in de Kerk* van doen heeft is, minstens mentaal, al lang bezig met de vieringen van advent, Kerstmis en oud/nieuw. Misschien kunnen de volgende teksten in deze aanlooperperiode enig soelaas geven.

## Onderweg

Wie ergens heen wil  
moet vaarwel zeggen.

Wie de weg wil leren  
moet hem gaan.

Wie zich op weg waagt  
ontmoet goed en kwaad.

## Wat zou 't ?

Wat zou ik me nog druk maken, Heer;  
er wordt toch niet geluisterd.  
Wat zou ik de hemel nog langer beuken;  
het lost niets op. (Habakuk 1)

Overmand door wat hen overkomt,  
verzuchten mensen hartgrondig;  
waarom, waartoe?

Beduusd om wat er allemaal gebeurt,  
worden mensen er toe verleid  
verlamd bij de pakken neer te zitten.

Onbekend met wie ze zijn, hoe bedoeld,  
vluchten mensen ongebreideld  
in hebben-en-halen, meer-en-meer.

Alleen hoop, verwachting, het visioen  
dat profeten zien, houden uiteindelijk  
mensen overeind en de vaart in de tijd.

## Hopen

Hoop is de hartspier van het leven.  
Als die het begeeft ... (Danneels)

De hoop staat of valt niet met  
wat er in de wereld gebeurt. (Havel)

Hoop doet leven.  
De hoop verloren, alles verloren.

## Zij

Dat zij die verder zien  
dan onze ogen reiken,  
meer weten dan wij bedenken -  
dat deze wijze mensen  
het woord krijgen,  
gehoord worden.

Dat zij die dag aan dag  
- geen moeite te veel -  
ziek en gekwetst bijstaan,  
doen wat te doen staat, -  
dat deze stillen in den lande  
ge kroond worden, stem hebben.

Dat zij die durven dromen,  
visioenen hebben,  
weten wat de hemel is  
en de weg ernaar toe, -  
dat deze kinderzielen  
begrepen worden.

## Heilig

Het enige heilige dat niet alleen is over-  
gebleven, maar zich volgens Ferry steeds  
sterker manifesteert, is de mens zelf.  
'Voor een ander mens zijn we in staat ons  
op te offeren als het moet, misschien ook  
voor iemand die we niet kennen: er zijn  
dus waarden die boven het materiële, het  
biologische uitstijgen, en in die zin dus  
transcendent zijn.' De heiligheid waar  
Ferry het over heeft, komt niet uit de he-  
mel maar heeft een menselijk gezicht, het  
is filosofisch gezegd een 'transcendentie  
in immanentie'.

Paul-Kleis Jager *Het enige heilige*  
n.a.v. de Franse filosoof Luc  
Ferry's *Beginnen met filosofie*  
Trouw 18/10/07

## Voorbeden

Bid en bezin je om  
het wezen van de dingen  
de ziel van de mens  
de zin van het leven  
het hart in wat je doet  
te blijven zien en beleven.  
Bid en bezin je.

Bid en ben dankbaar voor  
die als van nature goed doen,  
gaan naar waar ze  
meer dan hard nodig zijn,  
alle schepen  
achter zich verbranden.  
Bid en ben dankbaar.

Bid en draag zorg voor  
die zelf niet bij machte zijn,  
om een toegestoken hand  
en sterke schouder vragen,  
verlegen zitten om een  
oprecht hartelijke medemens.  
Bid en draag zorg.

## Des kinds

Hoe minder de ouderdom wordt gezien  
en aanvaard, hoe meer ook de echte kin-  
derjaren worden verminkt. Van de meeste  
kinderen worden miniatuur-volwassenen  
gemaakt. Echte kinderen zijn menselijke

wezens die in hechte eenheid met het hele  
leven staan. Ze zijn in staat naar sprook-  
jes te luisteren, verhalen met leven te  
vullen. Vandaag de dag worden sprookjes  
gerationaliseerd, geësthetiseerd. Kinderen  
zijn in staat te spelen, het leven vorm en  
figuur te geven. In plaats hiervan is er  
overal gemechaniseerd speelgoed, door  
volwassenen uitgevonden. En ontstaat er  
dan eens iets echt kinderlijks, zoals kin-  
dertekeningen, dan worden er theorieën  
bedacht, tentoonstellingen georganiseerd  
en prijzen uitgereikt. Dit maakt 'wat des  
kinds is' kapot.

Naar: Romano Guardini 1885-1968

## Bezinning

Zoek het goede; doe het.  
Haat het kwade; laat het.

Werk allereerst met plezier  
en dan pas voor de prijs.

Wat je van harte doet  
doet jezelf en de ander goed.



Hij wees op de bomen  
en leerde er van:  
al verliezen ze hun tooi  
en staan ze naakt in de winter,  
straks komt de lente en  
botten ze weer uit ...

Peer Verhoeven in *Gebed aan Tafel*