

Een eeuwig verlangen

Peer Verhoeven

'Woorden doen afbreuk aan de verborgen, tegelijk diepste zin van het leven. Eenmaal onder woorden gebracht, wordt alles een beetje anders, een beetje vervalst, een beetje onzinnig' schreef Hermann Hesse. Maar we kunnen het niet laten het leven naam te geven. Als we woord en naam maar niet overschatten ...

Heimwee naar ...

De Tsjech Franz Kafka had een hekel aan publiceren. In het begin van de vorige eeuw schreef hij vanuit en voor zichzelf:

*Een mens kan niet leven
zonder een blijvend vertrouwen
in iets onverwoestbaars in zichzelf, -
al kan dit vertrouwen
en dit onverwoestbare
hem eeuwig verborgen blijven.*

Gabriël Smit - van protestantse huize, katholiek geworden maar los van welke kerk dan ook, als puur religieus mens gestorven - piekerde zijn leven lang over het leven, de mens, God en die samen.

*Wie durft te zingen van vrede?
Kinderen nog; de ouderen zingen
tegen beter weten in
naar een gedroomde verte,
blijven hopen
omdat het hart niet anders kan...*

*Een kind geboren in een wereld
van dood, al tweeduizend jaar.
Er spelen verhalen en dromen omheen
van onuitsprekelijke vrede,
beelden van heimwee in ieder van ons.*

Hein Stufkens, rechtsfilosoof maar bezig met en bekend om zijn vernieuwende spiritualiteit, schreef twintig jaar geleden over het heimwee van de mens naar God.

*Ik denk wel eens,
dat het 'kleine heimwee' -
het verlangen naar vertrouwde
en geliefde mensen en plaatsen -
ons slechts gegeven is om
het 'grote' heimwee in ons
wakker te maken of te houden...*

*Heimwee, het eeuwig verlangen
van de mens zich opgenomen te weten,
geborgen, thuis in zichzelf
en in het grote geheel, waarvan
hij deel uitmaakt ...*

Uit de kerstavondviering
Open Kerk Helvoirt:

*Als een snaar gespannen,
een riet aangeblazen*

*trilt een heimwee in ons
naar de schoot waaruit wij geboren,
naar wie weet wie, wie weet wat.*

*En zodra wordt geroepen:
het geheim is bekend,
het mysterie onthuld;
we hebben 't naam gegeven, -
voelt het heimwee zich bedrogen
en is de engel gevlogen.
(Peer Verhoeven)*

Eerlijk gezegd

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk waarom zoveel mensen in de donkere dagen van Kerstmis elkaar en thuis opzoeken, - waarom ze gaan naar waar ze anders nauwelijks komen.

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk dat het hen om Jezus Christus gaat - of het moet zijn dat ze in Hem, als een kind onmachtig, hun hang en hunkering naar een grenzeloos vertrouwen zien.

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk dat Jezus Christus wordt gezocht in kerk en kapel, kribbe en stal - of het moet zijn dat mensen in het huilen van een kind hun hartgrondig heimwee herkennen.

Buiten en binnen

Als het buiten donker, duister wordt - dan gaat in mensen een licht op.

Als het buiten koud en kil wordt - dan gaat er in mensen iets branden.

Als buiten de grond verhardt - dan gaat er in mensen iets ontgooien.

Bidden

Bid eens een keer;
't is zo menselijk.

Gun jezelf door de dag,
door de week de tijd ervoor.

Bid eens meer;
je wordt er mens van. -

Bid eens meer;
't doet je goed.

Meer oog voor 't leven dan
voor grootste maat, hoogste baat.

Bid eens meer;
je groeit ervan. -

Bid eens vaker;
tot 't gaat wennen.

Schep rust, maak 't stil
in en om je heen.

Bid eens vaker;
't wordt je tweede natuur.



Het licht zal het duister verdrijven (© Foto: Peer Verhoeven)