

Samen of amper iemand

Peer Verhoeven

Alle gedachten op deze pagina zijn verwoord voor een gemeenschapsviering. Want hoezeer ook wordt beweerd dat geloven een privé-aangelegenheid is, toch denk ik: niet samen gedaan dan gebeurt er nauwelijks iets, - niet samen gevierd dan komt er amper iemand toe.

De rust verdreven, de stilte verstoord
en de leegte volgepropt ...
op gezette tijden stilte, rust zoeken.
Doen we het niet samen
dan doet het amper iemand.

Overdaad schaadt, overvloed is misbruik
en overtollig waardeloos ...
durven ont-moeten, ont-houden.
Doen we het niet samen
dan doet het amper iemand.

Schuld afschuiven, de zondebok
altijd elders zoeken ...
steek de hand in eigen boezem.
Doen we het niet samen
dan doet het amper iemand.

Doen

'Bid - maar niet voor
de schone schijn of om op te vallen;
vast - maar niet
met demonstratief droeve ogen.'
Niet dus voor het oog van 't kerkvolk,
bedoelde Jezus te zeggen.
(Matteüs 6)

Bíd en kom ervoor uit;
vier de vastentijd en steek dat
niet onder stoelen of banken;
kérk en laat je niet weerhouden
door wat jan en alleman doet.
Dit zou Jezus nu zeggen.
(Derde Vasten A)

Tevreden en moedig

Niet elke bloesem wordt een vrucht
niet elke knop een mooie bloem
niet elk twijgje een zwerige tak. -
Tevreden met je mogelijkheden.

Niet elk voornemen wordt daad
niet elk begin kent een happy end
niet elke starter haalt de finish. -
De moed niet opgeven.

Niet elk verlangen wordt vervuld
niet elke droom komt uit
niet elk talent krijgt kans. -
Tegenvallers accepteren.

Bidden

Bidden.
Leegte scheppen
in huis en agenda;
geen blad, boek of beeld.
Stilte maken

binnen en buiten;
geen spraak of speaker.
Bidden schept ruimte.

Bidden.
Alleen met jezelf
hart en ziel beleven.
Samen met allen
in woord en gebaar
je hele wezen delen.
Bidden geeft smaak
aan het leven.

Bidden.
Voorleggen en overlaten;
vragen en geen antwoord verlangen.
Het hart luchten,
je uitspreken en vertrouwen.
Bidden geeft grond onder de voet.

Bescheiden geloven

Wat het verstand
niet aan de weet komt
beseft het hart van nature.

Niemand heeft God ooit gezien.
Ieder beeld door mensen gevormd
is een probeersel en niet meer.

God claimen
is ergerlijk hoogmoedig en
voor de vrede levensgevaarlijk.

Niet hier niet daar

Er komt een uur dat ge
de Vader niet op die berg ginds
en niet in Jeruzalem zult aanbidden. -
(Johannes 4, Derde Vasten A)

De tijd is nabij dat ons christen zijn
slechts zal bestaan uit bidden en
onder de mensen goed doen. -
(Dietrich Bonhoeffer)

De Grote Verhalen raken vergeten.
Zin van leven moet de mens van nu
opdelven uit het eigen diep.

Vertrouwen

Licht uit duister,
morgen uit nacht -

wortel en vrucht
uit zaad in de grond -

frisse lente
uit kille winter -



Dat hij niet
naar nergens onderweg is.
Dat zijn pad niet doodloopt.
(naar psalm 139)

(© Foto: Berna Verhoeven)

lach en traan
uit een bewogen hart -

zo ontluikt uit stilte en inkeer,
uit diep doorleefd lief en leed

vertrouwen in U, hart en
ziel van ons bestaan
voor tijd en eeuwigheid.

Gij

Gij hebt in ons gelegd
van een hemel te dromen -

Gij hebt in ons gelegd
naar licht en vrede te verlangen -

Gij hebt in ons gelegd
naar elkaar om te zien.

Zo is ons hart gestemd,
ons hoop gegeven
voor tijd en eeuwigheid. Amen.