

Om stilte te wekken

Peer Verhoeven

De Deense filosoof Søren Kierkegaard schreef: 'Bidden is niet zichzelf horen praten, maar stil worden, stil zijn en volharden tot God te horen is.' De woorden die hieronder volgen willen eigenlijk alleen maar stilte kweken.

Het denken over de zin van ons bestaan en doen - over wie we zijn en waartoe bedoeld

begint bij wat ons dagelijks overkomt en toevalt; bij de vragen die rijzen, de verlangens die we koesteren.

Dit is dan ook de kracht van levenslied en sprookje, van spreekwoord en een parabel zoals 'Bouw geen huis op klapzand'.

Doe er iets aan

Handen uit de mouwen, het hoofd niet in de schoot en timmeren aan een betere wereld tot 'n huis van recht en gerechtigheid.

Voor ieder een waardig onderdak, een menselijk onderkomen en een thuis met zorg en aandacht voor jong en oud, ziek en gezond.

Voor ieder en voor allen grond onder de voet waarop te bouwen, fundament van vertrouwen.

U de ene

U brengen wij tot leven in ons dromen en denken ons doen en laten

U die de stem van ons hart de wet van ons geweten het doel van onze reis zijt -

U de ene die onze angst tempert ons na vallen laat opstaan en ons leert hoe te overleven

voor tijd en eeuwigheid.

God nabij

Bedroefden troosten zieken verzorgen doden indachtig zijn en beseffen dat dit Gods wereld is.

Eerbied voor het leven voorzichtig met de aarde respect voor de ander en beseffen dat dit Gods geest is.

Staan voor eerlijk en echt voor recht en gerechtigheid voor integer en sereen en beseffen dat dit Gods domein is.

Weet wat je ...

Terdege beseffen wat je zegt want woorden kunnen strelen, woorden kunnen kraken.

Goed weten wat je doet want wat je doet beklijft en ergens schiet het wortel.

Let op wat je denkt want wat je denkt wordt snel je geweten.

Wie anders

Op wat anders vertrouwen dan op de aarde waaruit we zijn geboren en waarop we onze wegen gaan.

Op wie anders vertrouwen dan op de mensen die we ontmoeten en met wie we het leven mogen delen.

Op wie anders uiteindelijk bouwen en vertrouwen dan op U, ongezien Hart van leven, Kiem van hoop.

Als zaad

Het stekje in of laag aan de grond maakt uit hoe hoog de boom wordt.

Het zaad gestrooid in de aarde bepaalt vrucht en bloem.

Wat je zegt wat je doet is een stek, een zaadje waaruit goed of kwaad opschiet. (15 d.h.j. cyclus a; Matteüs 13)

Denk eens aan

Denk eens aan de mensen die niet van huis kunnen gebonden zijn aan stoel of bed.

Denk eens aan de mensen die waar iedereen erop uittrekt zich geen uitje kunnen veroorloven.

Denk eens aan de mensen die in deze tijd van vrijheid/blijheid onder grote zorgen gebukt gaan.

Ieder zichzelf

Gun ieder zijn eigen weg en wijs en probeer samen ergens te komen.

Waren er geen verschillen dan was er ook geen eenheid.

Om zijn vele milde kleuren is de regenboog teken van vrede. (17 d.h.j. cyclus a Matteüs 13,44-46)



Kom aan, we gaan er weer tegen aan

(© Foto: Jos Hullegie)