

# Kerk zijn

Peer Verhoeven

Door optreden en spreken van hogerhand raakt de kerk meer en meer verengd tot liturgie vieren en wordt het evangelie een liturgisch lectionarium. Hoe belangrijk rituelen en sacramenten ook zijn en hoezeer ze ook uit het mysterieuze leven opkomen, toch zijn kerk en evangelie heel veel meer en allereerst iets anders: vertrouwen in en eerbied voor het leven hebben en scheppen, elkaar trouw zijn, dienen.

In Deventer staat een levensgroot beeld van Albert Schweitzer (1875-1965) die ooit in deze stad het orgel, naar zijn smaak gebouwd, bespeelde.

Op de voet van het standbeeld staat het levensmotto van deze musicus, theoloog en tropenarts die naar Lambarene/Afrika trok en daar een ziekenhuis bouwde: *Eerbied voor het leven.*

Hij zou 'kerk in persoon' kunnen en mogen heten: eerbied en dankbaar voor het leven, bevangen van Jezus Christus en menslievend metterdaad.

## De kerk

Er zij een kerk - een gemeenschap van mensen die in Jezus' geest lijdt en strijdt met mensen in nood en tegentoonrecht haar stem verheft.

Er zij een kerk - een gemeenschap van mensen die in Jezus' geest breekt en deelt en alles overheeft voor die niet kunnen, niet hebben.

Er zij een kerk - een gemeenschap van mensen die in Jezus' geest samenkomt elkaar bevestigt in wat recht, echt, oprecht is. (21 d.h.j. cyclus A)

## De kerkgemeenschap

Wordt een kerk - een gemeenschap van mensen die zich laat horen waar pijn wordt gedaan, onrecht bedreven.

Wordt een kerk - een gemeenschap van mensen die ziek en zwak bijstaat, die zijn heengegaan noemt en gedenkt.

Wordt een kerk - een gemeenschap van mensen die tijden van inkeer kent, het leven viert en diepe kleur geeft.

Wordt een kerk - een gemeenschap van mensen

die met Jezus voor ogen elkaar bemoedigen, vertrouwen geven. (23 d.h.j. cyclus a)

## Onze kerk

Onze kerk noemt zich een moeder, dat klinkt warm en zo nabij, waar haar kinderen ook in nood zijn, is zij er, denk je, als eerste bij.

Soms gebeurt het ook, gelukkig, maar vaak wekt het toch de schijn, alsof binnenkerkse twisten veel en veel voornamer zijn.

Hoeveel tijd en energie ook steekt zij in haar liturgie, mooi en nodig ongetwijfeld; stiefkind blijft diaconie.

Wie sprak: laat die offergaven rustig voor het altaar staan, want er moet eerst recht en goedheid aan de mensen zijn gedaan?

Moederlief, let op je kinderen, maak je maar om één ding moe: dienen - want als jij dat niet kunt, dien je gewoon nergens toe. (Louis Nabbe in *Kijk uit mijn ogen*)

## Gebed

Laat me wennen aan de aarde waaruit ik ben genomen.

Laat me laten wat me niet past en vloekt met wie ik ben.

Laat Uw stem een lied in me zingen die alles overstemt.

Laat me vertrouwen op U voor tijd en eeuwigheid.

+

## De kerk is daar

De kerk is daar waar mensen zijn met God als vaste grond. Geen hoge God kijkt op ons neer, geen verre vreemde heer. De kerk is daar waar mensen zijn die staan in zijn verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn die horen Jezus' stem: geen stomme tong, geen oren dicht maar op zijn woord gericht. De kerk is daar waar mensen zijn die gaan de weg van Hem.

De kerk is daar waar vriendschap is de een de ander kent. Geen hoogmoed meer, geen mens is meer geen hardheid in de leer. De kerk is daar waar vriendschap is en hier bouwt God zijn tent. (Pinksterlied Adri Bosch; Willem Vogel)



Jos Hullege wees ons op de kerk van Heviz aan het Balatonmeer/Hongarije (© Foto: Jacob Last)