

# Op gezette tijden doen

Peer Verhoeven

In de hoop dat een tekst van dienst kan zijn of iemand inspireert om zelf een gedachte te formuleren of een gebed te schrijven, geven wij door wat er hier onder ons ontstaat voor de vieringen die we houden. Tot uw dienst en graag gedaan.

Het is goed op gezette tijden de huisdeur achter je dicht te trekken en je een uurtje te gaan bezinnen.

Het is goed op gezette tijden iets anders te horen dan daagse praatjes, laatste nieuws.

Het is goed op gezette tijden alledag te overstijgen en jezelf te boven te gaan.

Het is goed dat u vanavond omwille van elkaar en in Gods naam hierheen gekomen bent. Welkom !

## Herfst

Wat in de lente fris ontsproot en zich trots tooide in de zomer verliest nu kruin en kuif. Ontmanteld - niet dood.

Waar blad en vrucht fleurig schitterden in de zon, zijn nu de takken leeg en kaal. Ontdaan - vol leven.

Waar vogels in symfonie zongen elkaar groetten en lokten, valt het orkest nu stil. Verstild - tot het lente wordt.

Stille getuigen, duidelijke signalen van het leven dat wij mensen delen met al wat bestaat.

## Gegeven

Beschouw wat je hebt en wie je bent als gekregen, om-niet gegeven.

Wend wat je hebt meer ten dienste dan ten eigen nutte aan.

Goed gebruikt groeit een talent; niet gebruikt verschrompelt het.

## Begenadigden

Sommige kinderen zijn zo muzikaal dat ze 'n wonder worden genoemd. Sommige mensen zijn paranormaal begaafd, zien en horen wat de meesten ontgaat. Anderen hebben 'n wiskundeknobbel of blijken 'n talenwonder te zijn.

Zo zijn er ook begenadigden die voelen wat schuilgaat in de mens,

wat het hart van het menselijk bestaan uitmaakt en waar het met de mens en alle leven doorheen de dood naar toe gaat.

En wat zij daarover zeggen wordt niet langer afgedaan als praat van al te goedgelovigen maar als mogelijk authentiek getuigenis over de mens en zijn bestemming. (Viering Open Kerk 1 november 2008)

## Gebed

Wat zou ik eerbiedig zijn wanneer ik besepte dat Gij schuilt in al wat is.

Wat zou ik mild en teder zijn wanneer ik besepte dat Gij doet met mijn handen.

Wat zou ik gerust zijn wanneer ik besepte dat Gij - dat Gij mijn ziel, mijn levensadem bent.

## Voorbeden

Die dit seizoen niet verdragen, zichzelf niet meester blijven; die eenzaam zijn, het alleen niet zullen redden. Bid en wees hen nabij.

Die door geweld geteisterd worden door de natuur zwaar geslagen; die door ons pijn zijn gedaan en blijvend littekens dragen. Bid en wees hen nabij.

Die dag aan dag een zware last torsen; die hun leed verzwijgen hun hart niet luchten. Bid en wees hen nabij.

## Even

Er is zoveel aan de hand ... Even een uurtje de handen gevouwen in de schoot.

Je hebt zoveel aan je hoofd ... Even een uurtje proberen je gedachten te verzetten.

Er gaat je zoveel aan 't hart ... Hier even een uurtje je hart luchten.

## Niets zo

Niets zo onvermijdelijk als aanhoudend zoeken naar het Hart van het leven.

Niets zo moeilijk als vrede en rust in en met jezelf.

Niets zo menselijk als wortelen in de aarde en reiken naar de hemel.

## Alleen wie beleeft

Niemand weet wat honger dorst, wat liefde lijden, wat leven is -

alleen wie het mee- en doormaakt, aan den lijve ervaart en diep beleeft.

Niemand weet waar Gij bent, wie Gij zijt, hoe Gij heten moet -

alleen wie U vindt in de jubel van de liefde, de trouw van alledag, in de put van de pijn, op de bodem van het leed -

U de Eeuwige in de tijd.



Herfstbloesem (© Foto: Peer Verhoeven)