

# Weer beginnen

Peer Verhoeven

Er staat weer een heel nieuw jaar op kalender en in agenda's. 'Gewone zondagen' en 'religieuze feestdagen' zullen zoals alle jaren elkaar in de vertrouwde volgorde opvolgen. Hopelijk worden ze niet in een sleur gevierd, maar laten ze een nieuw geluid horen.

## Zalig nieuwjaar

Allen, wie ook waar ook,  
die geluk mogen beleven  
en leed blijft bespaard -  
allen, wie ook waar ook,  
met een brok in de keel  
een blok aan het been -  
zalig nieuwjaar.

Allen, wie ook waar ook,  
die een thuis hebben  
lieve naasten om zich heen -  
allen, wie ook waar ook,  
moederziel alleen, vervreemd  
geraakt, kopschuw geworden -  
zalig nieuwjaar.

Allen, wie ook waar ook,  
die de hand aan de ploeg slaan  
doen wat te doen staat -  
allen, wie ook waar ook,  
die niet mee kunnen  
het voor gezien houden -  
zalig nieuwjaar.

## Haasten

Voor wie zich laat opjagen  
vliegt de tijd;  
wie rust neemt heeft de tijd.

Zoals rook in je kleren  
gaat haast in je lijf zitten;  
je krijgt het er moeilijk uit.

Onthaasten moet je zelf doen,  
maar lukt pas echt als  
we het met z'n allen doen.

## Een kaarsje opsteken

Een lamp doe je aan  
om goed te zien;  
een kaars  
om je hart te luchten.

Een lamp gaat aan,  
geeft een zee van licht;  
een kaars licht je bij  
op de tast.

Een lamp geeft licht  
stokstijf onbewogen;  
een kaars vlamt, fladdert  
flakkert ongedurig.



Boerenkool werd 'bloem'kool (© Foto: Peer Verhoeven)

## Vrij

Wij kunnen eigenlijk  
alleen maar vrij ademen  
als een gemeenschappelijk doel,  
dat het eigen ik te boven gaat,  
ons met anderen verbindt.  
Ervaring leert dat liefde niet bestaat  
uit elkaar aankijken, maar uit  
samen dezelfde richting inkijken.  
(Antoine de Saint-Exupéry)

Liefde kan niet ademen  
als het aardse het enige is.

Liefde leeft van vrijheid,  
van open horizon, onbegrensd.

Liefde laat ons weten  
dat er eeuwig leven is.  
(Eugen Drewermann)

## Kleine kinderen

Kinderen wéten zoveel minder,  
beleven zoveel méér.

Kinderen kennen taal noch teken,  
kunnen lezen en schrijven.

Kinderen praten niet,  
spreken boekdelen.

## De tijd

Zij die gewoon zijn  
hun tijd verkeerd te gebruiken  
klagen 't meest over tijdtেকort.

De hedendaagse mens heeft  
meer behoefte aan een rustbed  
dan aan weer een versnelling meer.

Voor wie geduld heeft,  
zich niet haast of laat opjagen  
is geen weg te lang.

## Toegewenst

Oog voor wat groeit en bloeit,  
oor voor wat zingt en klinkt,  
gevoel voor het ritme  
van licht en donker,  
vertrouwen in wat je doet  
en geloof in het leven gegeven -  
dit wensen wij u toe.

Wereldleiders als herders  
zo waakzaam en betrouwbaar;  
groten der aarde  
deemoedig bescheiden;  
kerken gevoelig voor  
het leven, God en mens -  
dit wensen wij u toe.

Die met zorg en pijn  
van oud naar nieuw gaan,  
huidveren voor komend jaar,  
op 'n nieuwe lente, nieuw begin  
niet durven rekenen, -  
geloof en vertrouwen wensen wij u toe.

## Als

Als mensen vergeten dat  
wat ze hebben gekregen is,  
dan worden ze hebberig.

Als mensen vergeten dat  
wat ze kunnen gegeven is,  
dan worden ze ijdeluiten.

Als mensen vergeten dat  
wat ze ervaren openbaren kan,  
dan verschrallen ze.

Als mensen vergeten dat  
wat ze zien hun verschijnt,  
dan staren ze zich blind.