

Stilte heilige taal

Peer Verhoeven

‘Toen zijn gebed steeds vromer en innerlijker werd, had hij steeds minder en minder te zeggen; tenslotte zweeg hij geheel. Hij werd een hoorder. Hij meende eerst dat bidden spreken was; hij leerde echter dat bidden niet alleen zwijgen is maar luisteren. Bidden is niet zichzelf horen praten, maar stil worden en stil zijn en volharden, totdat men God hoort.’ (S. Kierkegaard, 1813-1855)

Stilte

Stilte is de heilige taal die bestaat van vóór den beginne.

Stilte is de taal die het Mysterie spreekt.

Stilte is de broedplaats van goede moed en zalig idee.

Stil alleen

‘In alle vroegte, ’t was nog nacht, stond hij op en ging naar buiten, naar een stille plek om te bidden...’ Gezegd over Jezus van Nazareth. (Marcus 1)

Min de stilte in uw wezen zoek de stilte die bezielt.

Zij die alle stilte vrezen hebben nooit hun hart gelezen hebben nooit geknield... schreef een dichter. (Adema van Scheltema 1877)

‘Ga naar een stille plek waar je alleen bent en tot rust kunt komen ... zei Jezus zijn volgelingen.’ (Marcus 6)

Alleen zij

Wie eerbied hebben voor haar zullen de natuur ontzien.

Wie zichzelf pelgrim weten beschouwen vreemden als eigen volk.

Wie hun talenten als gaven zien stellen ze van harte ten dienste.

Op vertrouwen

Dat Gij dieper dan wijzelf de ziel van ons bestaan bent -

dat wij meer dan waar ook bij U thuis zijn -

dat Gij meer dan wie ook ons nabij en trouw bent -

daar vragen wij om daar vertrouwen wij op voor nu en straks.

Ben zuinig op

Bid en ben zuinig op mensen die als van nature stil en bescheiden doen wat alledag vraagt.

Bid en ben zuinig op mensen die, hoe hoog of laag ook op de ladder, hun medemens een naaste ziek en zwak een toeverlaat zijn.

Bid en ben zuinig op mensen die tijd en talent wie ze zijn en wat ze hebben belangeloos beschikbaar stellen.

Gegeven en geroepen

Ik héb, ik bezít ... zeggen wij gemakkelijk; het is je gegéven, wordt ons voorgehouden.

Ik héb talent ... zeggen wij al gauw; het is een gave, wordt ons voorgehouden.

Ik wíl, ik dóe ... zeggen wij zelfbewust; je wordt geróepen, wordt ons voorgehouden.

Talent

Laat je talenten als zaad in de grond om-niet vrucht voortbrengen.

Je talenten grof verpatsen is even mensenwaardig als ze nonchalant verslonsen.

Al heb je nog zoveel talent toch blijf je aanhoudend op anderen aangewezen.

Crisis

Jef Vermassen, schrijver van een studie over moordenaars en hun motieven, ziet het leven in het westen ontaarden in een ‘boksmatch’ waar médemensen uiteindelijk tégenmensen worden en waar ‘zero’s’ - ‘nullen’ - hun kans grijpen om hoe dan ook ‘hero’s’ - ‘helden’ - te worden.

Zijn we niet ...

Zijn wij niet van U vervuld dan hangen wij ons vol en raken bedolven.

Zijn wij niet met u op weg dan gaan we achter alles aan en vinden nergens wat we zoeken.

Zijn wij niet door U begeesterd dan ontzinkt ons op den duur de moed, dooft het vuur.

Ga en blijf daarom met ons Gij God en Goed voor tijd en eeuwigheid.



Notre-Dame de Espoir (Dijon Frankrijk)