

Blijf in ons gloeien

Peer Verhoeven

In een lied resonanceert het hart en woorden vertellen wat stilte te zeggen heeft. Méér hoeven lied en woord niet te zijn of te pretenderen. Voor méér dienen ze niet.

Kyrie

Kyrie eleison

Doe wat goed is,
maar beroep je er niet op.

(moment stil)

Stel kwaad aan de kaak,
maar verwijt het niet.

(moment stil)

Mijd de zonde,
maar niet de zondaar.

Kyrie eleison

Niets zo ...

Zoek de stilte,
al wordt ze geschuwd.
Hoor de stilte,
al wordt ze overschreeuwd. -
Niets zo veelzeggend
als sprekende stilte.

Zoek rust, al zit
haasten ons in het bloed.
Neem rust, al heet het
verloren tijd.
Niets zo goed besteed
als weldadige rust.

Bid, al zijn
de getijden verdwenen.
Bid, al zijn
de woorden versleten.
Niets zo bezielend
als bidden op z'n tijd.

Gebed

Op wat anders bouwen
dan op de aarde waar we
zijn geboren en getogen
en we onze wegen gaan.

Op wie anders vertrouwen
dan op de mensen met wie we
op en af gaan en dagelijks
brood en beker delen.

Op wie anders bouwen
en vertrouwen dan op U,
Hart van leven, Kiem van hoop
voor tijd en eeuwigheid.

In een kind

In een kind echoot het verleden

neuriet de toekomst en
schatert het heden.

In een kind groet ons
een warme wereld
van liefde en licht.

In een kind wordt
het diepste en liefste wat
in mensen leeft vlees en bloed.



Je kind dopen: erkennen, belijden en bevestigen dat dit leven heilig en te heiligen is.

Die zijn zoals zij

Marcus 10,13-16

Mensen brachten kinderen bij Jezus. Ze wilden dat hij ze aanraakte. Maar zijn volgelingen probeerden hen bij hem weg te houden. Jezus merkte dit en zei verontwaardigd: 'Laat de kinderen bij me komen; hou ze niet tegen. Aan hen die zijn zoals zij behoort het rijk Gods; en wie Gods wereld niet beleeft zoals een kind, zal er van z'n leven niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen, zegende hen en legde hun de handen op.

In Jezus' geest hebben dichters en denkers verwoord wat kinderen in mensen wakker roepen. 'Het kind heeft geen moeite om achter de sluier van wat het ziet te zien Die niet te zien is. Je zou zeggen, dat het gisteren nog in Gods nabijheid was', schreef John Newman. 'Een kind is zoveel dichter bij de aarde en de hemel zo nabij. Het komt er nog maar net vandaan', zei dichter Willem Nijhoff. 'In de eerste lach van een kind komt uit een andere, niet zo vermoede en drukke wereld een bemoedigende wijsheid naar ons toe' mijmerde de filosoof Cornelis Verhoeven. Hoe betrouwbaar het leven en hoe

stellig onze hoop, las Jezus en velen met hem de eeuwen door van kinderen af.

Gebed

Komt de vraag naar U
niet langer in ons op -
klinkt de roep om U
nooit en nergens meer -

broeit het verlangen naar U
niet in ons hart -
dan doven geleidelijk
licht en vuur

verstomt het lied
stokt het leven
en zijn wij
onzelf niet meer.

Blijf daarom in ons gloeien
en dat wij U zoeken
- wie Gij ook zijt en
hoe ook genoemd -
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Alles is heilig

Ik zou
Uw ogen willen lenen, God ...
dan zou ik zien
dat alles samenhangt en
dat niets profaan is:
de dingen niet, de mensen niet,
wat gebeurt niet, -

maar dat alles
vanaf zijn oorsprong
door U is geheiligd en
medegeheiligd moet worden
door de goddelijke mens.
(Michel Quoist)