

Alles heilig en te heiligen

Peer Verhoeven

Het zijn met name de twee overgangseizoenen, lente en herfst, die het meest tot de verbeelding spreken en mensen tot verwondering en eerbied kunnen brengen. Opbloei en verval zijn niet tegen te spreken getuigen van het leven dat niet gemaakt of gefabriceerd, maar om-niet uit-niets gegeven is. We proberen aanhoudend hiervan iets te verwoorden.

Goed beseffen

Beseffen dat
het leven is gegeven -
dat er veel moet gebeuren
veel van je wordt verwacht -
maar dat er méér nog
is te doorleven en
uiteindelijk te aanvaarden.

Beseffen dat
er een ritme is gegeven van
donker en licht, warm en koud -
van morgen middag avond
van dag en nacht -
dat jouw leven daarin
passen moet, gedijen kan.

Beseffen dat
je gegeven leeft
met alwat is en alwie zijn -
dat je daarom wie je bent en
wat je hebt deelt met elkaar -
dat je dan pas
echt tot jezelf komt.

Alles is heilig

Ik zeg je: alles is heilig.
Wie een boom schendt
in bloesemtijd
snijdt in hem
als in een mensenhart.

Wie onbekommerd hard
een bloem plukt
en achteloos wegsnijmt,
rukt een kind
van moeders schoot.

Wie de vogel nu
van zijn vrijheid berooft,
begaat een misdrijf
aan een zangers hoofd.

En wie
in het voorjaar
hard is als van steen,
zondigt tegen God en Goed,
die hier verscheen.
(auteur ons onbekend)

Vasten

Brood is er om te eten
en uit de mond te sparen.

Voldoende blijft smaken
overdaad gaat tegen staan.

Het teveel van de een
doet de ander te kort.

Met hen

Bidden en meedoen
met die alleen zijn
van tijd en ruimte niet weten;
aan wie zon en lente
ongezien voorbijgaan.

Bidden en meegaan
met die nieuwe wegen banen
en schrammen oplopen;
die proberen op te bouwen
en afbraak verweten wordt.

Bidden en meelevens met
die eerlijk en nijver in werken
van de baan raken;
met de miljoenen die ploeteren
en niet te eten kunnen geven.

In gemeenschap

We hebben niet alleen behoefte
aan een oriëntatiekader
dat zin geeft aan ons bestaan
en dat we met onze medemensen
kunnen delen.

We hebben er ook
behoefte aan om onze toewijding
aan de hoogste waarden
tot uitdrukking te brengen
in gemeenschap met anderen.
(E. Fromm)

Kerk

Er zij geen kerk
met Jezus' naam
die grauw en lauw
niet warm of koud is.

Er zij een kerk
in Jezus' geest
die kleurt en fleurt
bloeit en boeit.

Er zij geen kerk
met Jezus' naam
die muf en mat
benauwend doods is.

Er zij een kerk
in Jezus' geest
die frank en vrij
bruist van leven.

Er zij geen kerk
met Jezus' naam
die met wet en weet
dicteert en weert

Er zij een kerk
in Jezus' geest waar
zus gevaren zo geaard
van harte welkom is.



Ludwina Foolen Maria, *koningin der engelen*

Gebed

Hou ons gaande
hoe steil ook de weg
hoe hoog ook de berg -

laat ons zien
hoe wazig ook de hemel
hoe duister ook de aarde -

laat ons vertrouwen
hoe betrokken ook de horizon
hoe grauw ook de einder -

Gij die met ons gaat
doet met onze handen
liefhebt met ons hart -

Gij die in ons gelooft
voor tijd en eeuwigheid.