

# Staan als een boom

Peer Verhoeven

Wellicht bevinden zich tussen de teksten die de laatste tijd voor Open Kerk Helvoirt geschreven of herschreven zijn er enkele waarvan sommigen in de komende komkommertijd graag gebruik maken.

Ik zag een boom  
met een bladerendeken  
fris groen getooid,  
met jonge twijgen  
aan zijn sterke takken -  
dicht bij een oude veldkapel.

Zo zou ik  
in het leven willen staan;  
vast geworteld  
wuiwend naar de hemel  
met stil vertrouwen  
in alwat is en alwat komt.

Zo zou ik  
vast en zeker met de mensen  
mee willen gaan  
en U, mijn God, verwachten  
in tijd en eeuwigheid.

## Soms

Dag aan dag druk in de weer  
zoeken wij soms naar  
het hart van ons bestaan  
en fluisteren een naam. -

Dag aan dag hevig bezig  
vragen wij soms naar  
de zin van het leven  
en stotteren een naam. -

Dag aan dag verrukt geschokt,  
gekwetst gevierd, tasten wij soms  
naar een hand, een houvast  
en stamelen Uw naam -

stem van ons Hart  
Hoop die doet leven;  
als een herder zo trouw  
in tijd en eeuwigheid.

Amen.

## Alleen samen

Al roept men nog zo hard  
dat geloof en geluk  
ieders persoonlijke zaak is,  
toch blijft staan dat beide  
net zoals stilte en rust  
alleen maar gezamenlijk  
waargemaakt kunnen worden.

Een mens is zichzelf  
maar wordt alleen zichzelf  
aan de hand van anderen en  
in samenspel met medemensen.  
Daarom zijn parochie en kerk,  
partijen en clubs nodig.

## Voor hen

Die het zwaar hebben,  
naar lichaam of ziel tobben,  
in het ongewisse verkeren -  
dat ze vertrouwen houden.

Die met inzet van alles  
werken aan een betere wereld,  
aan veiligheid en vrede -  
dat ze goede moed houden.

Die het voortouw nemen,  
op de voorplecht staan en  
het spoor moeten uitzetten -  
dat ze goed zicht hebben.

## Het leven en jij

Als het leven je iets zegt  
dan kom je vanzelf tot  
een spannend eigen verhaal.

Als het leven je ontroert  
dan kom je vast en zeker  
tot lach en traan.

Als je het leven ziet spelen  
dan kom je, stram of kwiek,  
zelf tot spel en dans.

## Dan nog

Al heb je de zee nooit gezien -  
toch staat zee voor eindeloos,  
menselijk besef van oneindigheid.

Al heb je nooit een woestijn gezien -  
toch staat woestijn voor onherbergzaam,  
de mens op zichzelf aangewezen.

Al heb je nooit een herder gezien -  
toch staat de herder voor trouw,  
voor zorgzame waakzame medemens.

## Vroeg of laat

Bij al het ongewisse  
zoekt een mens vroeg of laat  
een bron om uit te putten  
en vaste grond onder de voet.  
Drink uit die bron, betreed die grond.

Tastend in schemer en duister  
zoekt een mens vroeg of laat  
een spoor om te volgen  
en een weg om te gaan.  
Volg dat spoor, ga die weg.

Ontheemd en van heimwee  
zoekt een mens vroeg of laat



'Al wat ik ben is dorst naar u ...' mezen in de brievenbus (© Foto: Ardy van Elsdingen-v.d.Ven)

een huis om thuis te komen en  
een vaste plek van rust en vrede.  
Ga naar huis, voel je thuis.

## God

Naar God kunnen wij  
tasten en reiken;  
te vatten is Hij niet.

God heeft alles weg  
van wat liefde is:  
intens op elkaar betrokken zijn.

God - wie ook wat ook - is  
de hoop die mij draagt;  
mijn rotsvast vertrouwen.

## Dit bovenal

Zie niet slapjes toe  
hoe alles reilt en zeilt,  
hoe gods water over  
gods akker loopt.  
Steek de handen uit de mouwen  
en hou bovenal elkaar bij de hand.

Blijf bij de tijd  
vorm je geweten  
voed je hart  
vertrouw op wat komt  
wat je ook je te wachten staat  
en blijf bovenal elkaar nabij.

Geloof in de nieuwe geest  
die zich meldt  
voor je haar bespeurt;  
in de toekomst  
die zich aandient  
voor je haar contouren kent  
en blijf steeds elkaars reisgezel.