

Met hem op de Vader vertrouwen

Peer Verhoeven

Niet zozeer
door in hém te geloven
alswel door mét hem
op de Vader te vertrouwen
komt Jezus van Nazaret tot z'n recht.
(Peer Verhoeven)

Gebed

Breng licht
in mijn donkere ziel,
maak mijn geloof waarachtig,
mijn hoop intens
en mijn liefde echt.

Leer me Uw wil kennen
meer en meer
en er van harte naar leven.

(Naar Franciscus van Assisi)

Bezinning

Ik zeg je ronduit:
Geloof zonder daad is zo dood
als een lichaam zonder ziel.

Ik vraag je dringend:
Haast je om te luisteren,
maar talm om te spreken.

Let op je tong, want:
Het bit in de bek
stuurt 't hele paard.

(Uit Brief van Jacobus)

Gebeden

Bid voor mensen
die blind geboren
blind geworden
geen bloem of boom
zon of zee zien en
moeten leven op de tast.

Bid voor mensen
die van alles voorgespiegeld
door klatergoud verblind
van niets nog genieten

met niets nog tevreden
met niemand nog gelukkig zijn.

Bid voor mensen
die op het leven uitgekeken
't wel hebben gezien
en met gesloten ogen
ziende blind alles
aan zich voorbij laten gaan.

Uiteindelijk

Ze kunnen je vergezellen,
maar uiteindelijk moet
je zelf je weg vinden.

Ze kunnen het mooi vertellen,
maar uiteindelijk moet je zelf
je levensverhaal schrijven.

Ze kunnen je bijstaan,
maar uiteindelijk moet je zelf
de laatste tunnel door.

Behoed ons

Wij meten met menselijke maten,
zien U met ónze ogen en
noemen U met ónze namen -

we kunnen niet anders,
hebben niet anders.

Maar behoed ons voor de waan
U de maat te mogen nemen
U in woorden te kunnen vatten -

U Onnoembare die
ons mateloos te boven
en grenzeloos vooruit

in en met ons zijt
in tijd en eeuwigheid.

Gebed

Barmhartige, geef ons
omwille van U
te doen wat Gij wilt
en te willen wat U behaagt, -

opdat wij open en zuiver,
door U begeesterd
het spoor volgen van Jezus,
U een zoon geworden -

en opdat Gij en
wat U heilig is
aan het licht komt
in tijd en eeuwigheid.

(Naar Franciscus)

Voorbede

Luisteren
naar wind en vogel
naar lied en lach,
naar vraag en klacht; -
luisteren naar wat de stilte
je te zeggen heeft.

Kijken
naar boom en bloem
naar wolk en water,
ochtendgluren en avondschemer; -
kijken en ervaren
wat rust je doet.

Gaan met die
van zon en zomer niet weten
zichzelf niet kunnen doen
ziek zijn zonder uitzicht; -
gaan met vriend en vreemde
en voelen hoe goed je het doet.

Brood

Brood bereid uit koren
in de grond ontkiemd
met zon en regen gezegend.

Brood van de aarde
met elkaar gebroken
samen gegeten.

Brood door mensen
uit de mond gespaard
om wereldwijd te kunnen delen.



Onvoorstel- en onvoorspelbaar: een vlucht ooievaars in het Helvoirtse Broek op dinsdag 1 september 2009 13.00 uur. (© Foto: Henk Pijnenburg; www.fotohenkpiijnenburg.nl)