

Het laatste woord blijft zoek

Peer Verhoeven

Het is vaak moeilijk om voor een viering de tijd en de rust te vinden om wat je denkt en voelt zó op schrift te verwoorden, dat wat je wilt zeggen ook door anderen begrepen en beleefd kan worden. Daarom toch maar weer 'verslag' van gedane pogingen.

Alles smaakt naar méér
en het zijn sterke benen
die de weelde kunnen dragen. -

Voldoende is vaak niet genoeg
en veel-hebben zet aan
tot nog veel meer halen. -

Mammon en macht kunnen
doel van alles worden, al moeten
anderen 't nog zo besnieten. -

'Zo mag het onder u niet zijn'
heeft Jezus van Nazaret
zijn volgelingen ingeprent.

Gebeden

Bid voor mensen die
stil kampen met een handicap;
onverhoeds aangeslagen
plotseling niet meer kunnen;
door 'n slechte tijding worden overvallen.

Bid voor mensen die door
macht en gezag worden gekleineerd,
monddood gemaakt, doodgezwegen;
niet meer worden gevraagd,
in het harde spel tenonder gaan.

Bid om mensen die
het voortouw durven nemen,
hoop en vertrouwen geven;
hartelijke mensen die belangeloos
groot en klein talent inzetten.

Bezinning

Een verzoek vriendelijk gedaan
brengt vaak meer teweeg
dan een opdracht zakelijk gesteld.

Wijze raad bescheiden gegeven
is minder beknellend
dan een teugel aangelegd.

Naar een haan
die te hard kraait
luistert geen kip meer.

Stil alleen

De momenten waarop mensen
een indringend en verhoogd
besef van het leven - ook van
het eigen leven - hebben,
zijn bijna altijd de ogenblikken
dat ze alleen zijn en stilte kennen.
Een cultuur van lawaai
maakt ons doof voor

de wezenlijke dimensie
van de werkelijkheid.
Ton Lemaire



Van nature voorzien van 'twijfelaar' met ruche (© Foto: Berna Verhoeven)

Even

Even bijeenkomen
in vaste regelmaat
rond wat ons samenbindt
wij met elkaar gemeen hebben.

Even de hoogte ingaan
in de diepte afdalen
om onze alledag te wijden
ons daagse doen te bezielen.

Even drukte en rumoer ontlopen
om in rust onszelf te ontmoeten
onze weg te zien en elkaar
bij de hand te nemen.

Nieuw broodnodig

Ik ontmoet steeds weer mensen, met
name vrouwen die met de spiritualiteit
van de verlossing niets meer kunnen
beginnen, die hun best doen de oude
offertheologie te volgen die vooral nadruk
legt op verzoening van zonden.
Deze vrouwen vinden in de scheppings-
spiritualiteit een nieuwe toegang
tot het christendom.
(Anselm Grün in *Een jaar met Anselm Grün*,
2002)

Of het nu 'de koning', 'de heer der heer-
scharen' of de 'herder' is, al deze beelden
stammen uit een agrarische standen-

maatschappij dat ons democratisch
zelfbegrip vreemd is geworden.
(Willigris Jäger osb in *Elke golf is de zee*, 2003)

Onze liturgische gebeden zijn zeer ver-
ouderd. Een groot gedeelte van de officiële
gebeden drukt niet ónze godservaring uit,
maar de ervaring van een verre en ver-
gane wereld. Vele gebeden, aan de bijbel

ontleend, stammen uit een tijd en een
cultuur, uit een geestes- en gevoelswereld
die ons totaal vreemd is.
(Leonardo Boff in Leonard Broux
Verouderde offertheologie)

Kan de interpretatie van het christelijk
heilsmysterie nog langer hoofdzakelijk
en bij voorkeur geschieden via de
juridische en cultische modellen
van loskoop, verzoening, offer, plaats-
vervanging, genoegdoening, verdienste,
gerechtigheid, zondestraf enz.?
In onze gesecculariseerde cultuur met haar
sterke sociale bewogenheid blijkt de voor-
keur te gaan naar andere bijbelse termen
zoals bevrijding, vrede, liefde...
(Herman-Emiel Mertens in Leonard Broux
Verouderde offertheologie)

Gebeden

Bid om mensen die
van goed doen bezielde
gave en goed veil hebben.

Bid om mensen die
de aarde willen helen
mens en samenleving heiligen.

Bid voor de mensen
die zelf niet kunnen en
op anderen zijn aangewezen.