

Een handreiking

Peer Verhoeven

Het is goed om iedere week een paar dagen je druk te maken over wat leven en geloven inhoudt en je neus te steken in hoe anderen hierover denken en wat ze erover gezegd of geschreven hebben. Wellicht kunnen de volgende teksten inspireren tot eigen gedachten en woorden.

Begroeten

Welkom vanavond hier:
even weg van eigen thuis en
samen zijn in dit toegewijde huis.

Welkom vanavond hier:
even weg uit het daagse gedoe en
speuren naar bron en zin ervan.

Welkom vanavond hier:
hoe licht en luchtig je ook bent;
welke last je ook torst.

Aanspreekpunt

Als huisarts heb ik vaak te maken met vragen op religieus en spiritueel gebied. Ik krijg dan vragen als 'waar leef ik voor?', 'wat is mijn plaats in het geheel?', 'waarom moet ik lijden?', 'wat betekent doodgaan voor mij?'.
Vroeger werden gedachten over deze thema's besproken met de pastoor of de dominee. Maar voor veel mensen is die religieuze basis weggefallen. De huisarts wordt steeds vaker gezien als aanspreekpunt op dit gebied. In mijn paktijk merk ik dat een opmerkelijk deel van mijn tijd in beslag wordt genomen door het communiceren over deze onderwerpen.

(Paul van Dijk, huisarts, in *Psalm 32*, Brabants Dagblad 30/12/09)

Rond nieuwjaar

Goede voornemens
wortelen vaak
in vurige wensen.

'Beste wensen'
betekent pas iets wanneer
wensen vaste beloften zijn.

De tijd je toegemeten
kun je bewust beleven
of inderhaast verjagen.

Wat je hebt

Wat je hebt
heb je niet zelf gehaald;
het is je thuis bezorgd.

Wat je hebt
heb je niet verdiend;
het is je gegeven.

Wat je hebt
is je gegeven
om te dienen, om te delen.

Religieus leven

'Religieus leven vindt zijn rechtvaardiging niet in het maatschappelijk nut ervan, - evenmin is het een conformisme, dat mensen laat berusten in hun lot en het leven zomaar aanvaarden; - ook is het geen uitvloeisel van een leer, al is die nog zo van God en gebod doorspekt. Het is als met dichters. Die is het niet om financieel gewin te doen; zij spelen en vechten met woorden uit noodzaak. Ze kunnen het niet laten; ze kunnen niet anders'.

(Naar de Franse jezuïet Michel de Certeau)

Voor hen

Voor die ziek zijn
vereenzaamd, mismoedigd -
met zichzelf geen raad weten -
huiveren voor wat komt.

Voor die hun kinderen
niet te eten kunnen geven -
van huis gevlucht, verdreven zijn -
in den vreemde zijn blijven steken.

Voor die de verleidelijke
mammon weerstaan; -
opkomen voor recht en gerechtigheid -
macht en majesteit trotseren.

Onszelf te buiten

Dat het vuur blijft branden
het licht helder stralen -
de hemel in 't zicht
en de horizon open.

Dat we verder kijken
dan we zien kunnen -

verder reiken
dan te halen lijkt.

Dat we U, God en Goed
mét ons weten
in tijd en eeuwigheid.

Gebed

Wees
in al ons zoet en zuur, -
met die samen het leven vieren;
met die er alleen voor staan.

Wees
in ons lachen en ons huilen,
eerste kreet en laatste zucht.
ons ademen in en uit, -

Wees
in die om vrede roepen, -
met die tegen stroom op
aan gerechtigheid werken.

Dat Gij er bent
wanneer Ge wordt geroepen
bij tijd en eeuwigheid.



Paasbloemen bloeien
met de kou nog in de lucht.

Lammeren dartelen rond
met de vorst nog in de grond.

Hoop groeit in nood
vertrouwen uit benauwenis