

# Samen zijn doet goed

Peer Verhoeven

Het gebeurt niet zo vaak dat ik 'zomaar' zonder taak of wat in een viering ben. Onlangs was dit toch het geval en wel in een klein oud kerkje, waar leken voorgingen en zo'n dertig mensen aanwezig waren. Het is me goed bevalen. Het was een en al rust en vrede. Hopelijk overkomt dit heel veel mensen. We hebben het nodig.

Licht het leven ons toe  
en hebben we iets te vieren  
dan bouwen we een feestje  
willen met mensen delen.

Doet het leven pijn  
en vreet er iets aan ons  
dan zoeken we een plek waar  
begrip en medeleven is.

Goed dat er kapellekes zijn  
waar je stil terecht kunt.  
Goed te weten dat op vaste tijden  
mensen in dit kerkje samenkomen.

## Bezinning

Beroep en roeping  
hebben dezelfde stam.

Elk talent, groot of klein,  
is gegeven, om te besteden.

Tot dienen zijn we geroepen;  
tot vérdienen genoodzaakt.

## Gebed

Alleen wie  
het mee- en doormaakt,  
en aan den lijve heeft ervaren  
weet wat honger en dorst is  
hoe zoet en zuur smaken.

Alleen wie luistert  
weet zich aangesproken;  
alleen wie hoort  
weet zich gevraagd;  
alleen wie al doende dient  
weet zich geroepen.

Alleen wie Hem beleeft  
in de jubel van de liefde  
in de afgrond van het leed  
de put van de pijn  
vindt U, God en Goed  
in tijd en eeuwigheid. Amen.

## Denk aan

Denk aan hen  
die het voortouw moeten nemen;  
geroepen zijn om te leiden,  
bestemd voor toegewijd zorgen,  
belangeloos dienen.

Denk aan hen  
die moederziel alleen zijn  
door niemand aangesproken

nergens voor gevraagd  
nergens bijgeroepen.

Denk aan hen  
die altijd bezig waren  
steeds bereid in te springen  
en ineens niet meer kunnen,  
pardoes niet meer mogen.

## Vasten

Je iets ontzeggen en afstaan  
kan zo verrijkend zijn.

Mínderen heeft  
zoveel méérwaarde.

Wat je deelt ontvalt je niet en  
wat je afstaat ben je niet kwijt.

## Vreemden

Denk aan die  
vanuit den vreemde  
naar hier gekomen zijn  
en erken dat de wereld  
één bont palet aan 't worden is.

Denk aan die  
in een veelkleurige samenleving  
leiding moeten geven  
en besef dat alle wording met  
vallen en opstaan gepaard gaat.

Denk aan die  
rechteloos en machteloos  
tot de straat zijn veroordeeld  
en durf hen waar je kunt  
de helpende hand toe te steken.

## Een curve

Wanneer zullen in Istanboel  
de moskeeën even leeg zijn  
als de kerken bij ons?  
Het eenvoudigste antwoord luidt  
dat dit zal gebeuren  
op het moment dat daar  
de welvaart even hoog is.  
Zou het kunnen dat de verhouding  
tussen welvaart en godsdienst  
een curve beschrijft?  
Tot op 'n bepaald punt van welvaart  
daalt de religieuze beleving  
en daarna stijgt ze als gevolg  
van de enorme geestelijke leegte.  
(Herman van Rompuy in  
*De binnenkant op een kier*  
Lannoo 2009)

## Verschil

Alle mensen zijn verschillend;  
en de ene dag is de andere niet. -  
Het is goed dat er verschil is.

Nu eens lekker thuis, dan weer eropuit;  
volop kunnen genieten en je ontzeggen. -  
Het is goed dit verschil te maken.

Een witte Kerst en de winter duurt;  
de vasten is begonnen en Pasen wordt 't. -  
Verschil van seizoenen, verschil in beleven.

## Geloven

Bij al wat er gebeurt  
en wat je overkomt -  
vertrouwen op  
vaste grond onder de voet,  
een gezelschap om mee te gaan.

Op de tocht die je maakt  
en de weg die je moet gaan -  
je verlaten op die  
langs klip en kloof  
een spoor van Liefde trok.

Bij wat je voelt  
hoopt en vreest -  
de geest bewaren  
die in je vonkt tot  
alles aan het licht komt.



Ruud Bartlema *Verrijzenis*, acryl en zeefdrukinkt, 100 x 120 cm