

De meimaand zo vol zo rijk

Peer Verhoeven

Meimaand Mariamaand en op bedevaart gaan naar een kathedraal of een veldkapel. In mei bezetting, bevrijding en de vrede vieren en ook de gevallen en van toen en nu gedenken. In mei bij Pinksteren en Kerk stilstaan. En dan dat opfleuren van de natuur!

Niet voor iedereen
maar wel voor zeer velen ademt
de meimaand een bijzondere sfeer ...

omdat bloemen, blad en bloesem
zo fris en nieuw kleuren
en de vogels lustig tierelierren

omdat het Mariamaand is,
mensen op bedevaart gaan en
stil devoot veldkapellen aandoen

omdat in deze lentemaand
ons land en de halve wereld stilstaan
bij bezetting, bevrijding - en herdenken.

4 mei

Wie met zichzelf in onvrede zijn
slaan van zich af en
treffen anderen tot bloedens toe.

Wie de aarde niet eerbiedigen
zien haar als een arsenaal
maken van haar een jachtveld.

Wie de gevallen niet herdenken
negeren het offer dat ze brachten,
beseffen niet dankzij wie ze leven.

Gekomen is ...

Gekomen is de lieve mei ...
Zoek rust, neem de tijd
en verwonder je over
wat de natuur te bieden heeft
aan kleur, hoop en verwachting.

Gekomen is de lieve mei ...
Zoek rust, neem de tijd
en zie om naar elkaar;
deel in andermans vreugde
draag elkaars lasten.

Gekomen is de lieve mei ...
Zoek rust, neem de tijd
en keer in jezelf;
ervaar wie je van harte bent
en waarheen onderweg.

Iets nieuws

*'Ik onderneem iets nieuws'
hoort Jesaja God zeggen.*

Lentebloemen bloeien
met de kou nog in de lucht.
Lammeren dartelen rond
met de vorst nog in de grond.

Eerder dan verstandig lijkt
bouwen vogels hun nest,
zetten een keel op en
hebben het hoogste woord.

Terwijl in denken en doen
het verleden lijkt te domineren
en het heden nors regeert
daagt een toekomst niet te stuiten.

Denk aan ...

Denk aan de mensen
die vervreemden, vereenzamen,
nagekeken, gemeden worden.
Er zijn er velen.

Denk aan de mensen
die in hun jeugd beschadigd zijn,
niet durfden spreken, te lang zwegen.
Er zijn er velen.

Denk aan de mensen die
onder hun idealen bezwaken
en kwamen tot wat ze niet wilden.
Er zijn er velen.

Pinksteren

Pinksteren:
je de tijd gunnen voor

het wonder van het leven
dat groeit en bloeit.

Pinksteren:
je ervan bewust zijn
dat alles van één en
dezelfde geest beziel is.

Pinksteren:
goed beseffen
dat ware geestdrift
niet van opgeven weet.

Voorbeden

'Hoe helderder wij onszelf zien,
hoe duidelijker het ons wordt
dat wij hangen aan God.'

(E. Drewermann)

Schuw daarom de stilte niet
neem rust en maak je leeg; -
leer jezelf zien en kennen.

'Al wat we doen
gaat onszelf te boven en
raakt ergens de eeuwigheid.' (V. Havel)
Doe daarom niets zomaar
ondoordacht en klakkeloos; -
beseef wat je waard bent.

'Mijn taak in Uw schepping
raakt nooit ten einde en zelfs
't geringste is niet weggegooid.'

(R. Tagore)

Geloof in wat je doet
en doe waarin je gelooft, -
al is 't tegen stroom op.



Mensen zien uit naar U,
verlangen ernaar
bij U thuis te komen.
Een en al heimwee zijn ze,
heimwee naar U.

Een vogeltje,
zo klein zo nietig,
vindt onderdak.
De specht biedt haar jongen
een veilig en beschut nest.

Peer Verhoeven naar Psalm 84,3-4

(© Foto: Thea de Rooij)