

Mysterie en mystiek

Peer Verhoeven

In Nederland en wereldwijd domineert godsdienst de politiek. De katholieke kerk lijkt - overtuigd van Gods wil en wezen op de hoogte te zijn - onverdroten door te gaan met de gelederen van alle vermeende smetten te zuiveren. Intussen is religie en geloof bij de mensen sterk veranderd. 'Een uiterlijk, door wetten en regels bepaald geloof is een innerlijk geloof geworden' schreef emeritus abt Ton Baeten nog niet zo lang geleden.

Mysterie en mystiek

De mensen van nu hebben het erg druk, kennen en kunnen en móéten zoveel, worden onder informatie bedolven, horen zelfbewust en zichzelf genoeg te zijn en op te gaan in wat - hoe of waar ook - te hebben en te halen is. Het menselijk bestaan is 'platland' geworden zoals sommigen zeggen en wordt door een opgepoetste buitenkant gedomineerd. Met name het gros van jeugd en jongeren wordt nauwelijks nog met rust gelaten of op de gedachte gebracht om van tijd tot tijd 'het andere' te zoeken, uit te treden uit de bezige alledag. Tegelijk is er een religieuze ervaring gaande die zich niet uit of herkent in leer en letter, wet en weet, maar gekenmerkt wordt door gevoel voor het mysterie van het leven en door 't mystiek - intuïtief en naamloos - beleven ervan. Geloven wordt steeds minder wetten en waarheden aanvaarden en steeds méér koppig hopen en het leven 'onverantwoord' ten volle vertrouwen.

(Open Kerk Helvoirt, 24 juli 2010)

Ook menselijk

Verstand is een menselijke gave, maar instinct en intuïtie net zo.

Werklust is een menselijke gave, maar pas-op-de-plaats niet minder.

Verzet is een menselijke gave, maar kunnen aanvaarden ook.

Gebed

Ga niet ten onder
aan pracht en praal -
hang niet aan eerbetoen
en loftuiting -

ga niet op in
wat wordt voorgespiegeld;
in hebben en halen,
véél en nog méér.

Vind vrede in
wat goed en mooi
echt en oprecht
sober en goudeerlijk is -

en ga met Hem die,
hoe ook geheten en beleden,

ons en alle leven doorwasemt,
ons van harte bezielt.

Zó druk

Voorzien van allerlei apparatuur
en alles mechanisch, automatisch
en toch hebben groot en klein
het nu drukker dan mensen ooit.

Zaak en vermaak leggen
heden beslag op de hele dag,
op arbeidstijd en vrije tijd
op werkdag en rustdag.

Ergens goed of nodig voor?
Dat niet zozeer, maar
de mensen lijken
niet anders meer te kunnen.

Verleden en heden

Verklaar het verleden niet zalig.
Het was woestijn en oase.

Verklaar het heden niet zalig.
Het is van voorbijgaande aard.

Vertrouw op de toekomst en
zet er je schouders onder.

Gebeden

Denk aan die met ons
het leven delen en
niet te eten krijgen,
niet te drinken hebben.

Denk aan die met ons
het leven delen en
van huis worden weggejaagd,
uit hun land verdreven.

Denk aan die met ons
het leven delen en ontgoocheld
in niets meer geloven
niemand nog vertrouwen.

Samen

Er is méér wat ons
verenigt dan verdeelt.

Alléén kunnen we iets
maar samen heel veel meer.

Hoe verschillend ook,
we delen in het ene leven.

Monniken

Op recent uitgekomen briefkaart
De monniken van vandaag
staat te lezen:

Zij dragen geen pij,
zijn van geen orde lid, maar
leven in overgave aan het Leven.

Hun schreden zijn gebed, hun
daden fluisteringen van de geest
die het heelal in stand houdt. ...

Midden in de wereld leven zij
en getuigen van een eeuwig nu.

Midden in het leven en
opwaarts tot de sterren ...
de monniken van vandaag.



(© Foto: Berna Verhoeven)

Zou de aarde voelen
dat alwat leeft
van haar eet en drinkt,
dat zij moeder is?

Zou een bloem zien
dat zij mooi is?
Zou een boom weten van
het nest in zijn takken?

Zou een vogel
zijn eigen zingen horen
en weten wie hij
daarmee pleziert?

Zou de mensen
niet kunnen weten
dat zij één van harte zijn
en ongeziens door God gekend?
(Peer Verhoeven in *Verderop*)