

Dat het Kerstmis mag blijven

Peer Verhoeven

Lange tijd is gedacht dat Kerstmis en uitvaarten de Kerk voorbehouden bleven en dat deze haar - al is het marginaal - in stand zouden houden. Inmiddels is er reden hieraan te twijfelen. Kerstmis blijft gevierd worden. Maar hoe? Wij vermoeden dat ook hier nieuwe inhoud en vorm uit het diep van de mens gaan opborrelen. Enkele teksten van vóór en mét Kerstmis.

Van opschieten houden
en van ophouden weten.

Handen flink uit de mouwen
en ze eerbiedig vouwen.

Je uitbundig uitleven
en stil naar binnen keren.

Werken is heilig

'Ik word gek
als ik niet werk'
kopte de krant dezerdagen.

'Van stilte krijg ik
het spaans benauwd', hoor je
vooral jongeren zeggen.

'Zomaar zitten en
niets omhanden hebben
werkt op mijn zenuwen.'

Is de mens dan echt als lastdier en
werkpaard op aarde bedoeld?

Hiervoor hebben velen zich
lange tijd op Paulus beroepen.

(2 Tessalonicenzen 3; 33 d.h.j.c)

Gebed

Hoe zouden we ons
- als bezige bijen druk in de weer
en soms verbijsterd, gekwetst -

hoe zouden we ons van harte
kunnen scharen rond een stal,
een kribbe, een kind onmachtig -

als niet diep in ons
- wellicht overbluft, vergeten
of dik onder het stof geraakt -

als niet diep in ons
het vertrouwen leefde
dat hem ten volle bezielde:

Jezus, kind van Betlehem,
U, God en Goed, een zoon
ons een naaste geworden.

Kerstmis

Kerstmis.
Laat deze dagen niet
voor evenveel voorbijgaan.
Geef zelf het beste en

neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.

Kerstmis.
Laat deze dagen niet
onder veel te veel bezwijken.
Bescheiden uit eerbied
voldaan met voldoende
bedacht op afstaan en geven
bereid tot wereldwijd delen.

Kerstmis.
Laat deze dagen warmte brengen
waar het kil, koud of klam is.
Vraag binnen die buiten staan
heet vreemdelingen welkom.
Zie om naar die je voorbijliep
en spreek áán die je meed.

+

Uitnodiging

Dit is een dag om
wat moet en zal te vergeten
en stil te staan bij elkaar,
bij wat ons bindt en samenbrengt.

Dit is een uur om
wat ons bezighoudt los te laten
en stil te staan bij Wat ons bezielt,
bij Wie ons echt aan het hart gaat.

Dit is een avond om
wat herriet en jakkert te mijden
en te gaan naar een kind, blijk van
't diepste, liefste wat in mensen leeft.

Soms

Soms zien we méér
dan ons op het netvlies komt.

Soms horen we méér
dan wat ons trommelvlies beroert.

Soms beleven we méér
dan we bevatten kunnen.

Soms spreken kinderen van
het rotsvast vertrouwen,

waarvan hij voor tijd en
eeuwigheid vervuld was:

Jezus van Nazaret,
U een zoon ons een broeder.

Wie ook, waar ook

Allen die
het zuur bespaard blijft
en het zoet mogen smaken -
allen die verder moeten
met pijn in het hart
en een brok in de keel -
zalig kerstmis.

Allen die
een warm thuis hebben
een kring van lieve naasten -
allen die
verjaagd, gevlucht zijn
moederziel alleen, mensenschuw -
zalig kerstmis.

Allen die
blakend van energie
aan de slag zijn -
allen die
de fut verloren en
nergens meer aan toe komen -
zalig kerstmis.



Kersttafereel tentoongesteld op de Internationale Kerststallen Expositie Ansfriduskerk Amersfoort (tot 19/12/10)