

Geduld een schone zaak

Peer Verhoeven

Het laatste woord over waar het heengaat met geloof en geloofsgemeenschap is nog lang niet gesproken. Sommigen wachten er niet op en vertrekken. Anderen, onder wie ook jongeren, behouden liever het oude vertrouwde en zien geen reden op zoek te gaan. Weer anderen weten dat het half werk blijft, maar proberen keer op keer iets van harte te verwoorden.

Wie de ketterij aanhangt dat de bijbel van kaft tot kaft het historische Woord Gods is, kan tot gevaarlijke conclusies komen. (Scheurkalender van de bijbel 30/05/11)

Van zwart tot zwarter

Wie de naam hebben vroeg op te staan kunnen gerust tot twaalf uur blijven liggen. Ook dan verandert er niets aan hun naam en faam.

Maar omgekeerd is ook waar. Ééns gejokt altijd leugenaar. Eenmaal zwart gemaakt valt niet meer wit te wassen. En van iemands vlekje maakt de straat al gauw een bonte koe.

Het is tijd te bekennen dat dit kerk en christen niet vreemd is en dat het zelfs teruggaat tot aan het allereerste begin, - hoe heilig het toen ook allemaal zou zijn geweest.

Het moet niemand verbazen wanneer Maria Magdalena en Judas Iskariot daarvan de dupe blijken te zijn. Maar vooral - eeuwen lang tot bloedens toe - het joodse volk.

Antwoord in de vraag

'Men moet geduld hebben met 't onopgeloste in het hart en proberen de vragen zelf lief te hebben als ontoegankelijke ruimtes, als boeken geschreven in een volkomen onbekende taal.

Wie deze vragen heeft leeft misschien geleidelijk, zonder het te merken, op een ongewone dag binnen in het antwoord.' (Rainer Maria Rilke 1875-1926)

Het zorgwekkende probleem van hedendaagse mensen is niet dat zij de antwoorden niet weten, maar dat zij de vragen ontlopen, deze met veel en méér toedekken, laten afsterven.

Bezinnen

Het oude is zó gesloopt; het nieuwe opbouwen vergt tijd en geduld.

Vraagtekens leiden vaak tot betere oplossingen dan uitroepetekens.

Net zo min als koren zaai je vrede en begrip met gebalde vuist.

Voorbeden

Laat je niet verleiden tot meer dan je kunt, tot opboksen tegen elkaar, tot ellebogenwerk. Zoek de goede geest. in zaak en vermaak.

Hang je niet op aan resultaat en succes, aan applaus van anderen en de loftrumpet buiten. Kweek in eigen hart zélf vreugde en vrede.

Heb smaak in het leven, in wat sober en sereen is, in de stilte die spreekt en de rust die goed doet. Beleef het leven gedeeld in omzien naar elkaar.

Voor hen

Mensen die aanhoudend sukkelen met hun gezondheid, permanent op hulp van anderen zijn aangewezen niet van hun plek kunnen. Bid, steek een hand toe.

Mensen die geweld en dodelijke armoede zijn ontvlucht in den vreemde beland en andermaal worden opgejaagd weggejaagd teruggejaagd. Bid en toon mededogen.

Mensen die gekwetst en zwaar getroffen de moed opgeven geen perspectief meer zien alle vertrouwen opzeggen. Bid en blijf in hun buurt.



Een spirituele vierdaagse

Van 7 tot 10 april; informatie via www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Pelgrims zijn we allen: van eerste stap tot laatste gang van schoot tot dood.

Pelgrims zijn we allen: arriveren en weer vertrekken elk thuis een doorgangshuis.

Pelgrims zijn we allen: wie weet waardoor gedreven wie weet door wie gewenkt.