

Samen is het te doen

Peer Verhoeven

De toenemende individualisering speelt een rol bij het dreigende tekort aan vrijwilligers in kerk en maatschappij. 'Er is geen collectieve agenda meer ... Iedereen volgt nu zijn eigen agenda ...' (Prof. Lucas Meijs in Brabants Dagblad 23/2/2011). 'Het is broodnodig dat er organisaties zijn als de kerk, die mensen de kans geven te ontstijgen aan de materiële werkelijkheid ... Ik verwacht dat in de toekomst de christelijke beleving intenser wordt ... niet als een volkskerk maar als netwerken van zorgende mensen in contrast met de heersende mentaliteit.' (Naar James Kennedy's boek *Bezielende Verbanden*, in Stijn Postema *Kerk is broodnodig* Dagblad Trouw 16/8/2010)

Samen opbrengen

'Spirituele mensen geven bovengemiddeld aan goede doelen. Kerkgangers geven in ons land echter verreweg het meest ...' Zo blijkt uit onderzoek en meldt de krant.

Als de kerkgang zo drastisch terugloopt, wat loopt er dan nog meer heel hard terug? Waar draait 't ten slotte op uit als het volk de kerk of de kerk het volk verlaat?

Om in het goede te volharden hebben mensen elkaar, een gemeenschap, nodig; en ook het besef met hun goed-doen een hoger doel te dienen.

Wanneer ik bid

Wanneer ik bid voor dit en dat dan is het alsof iemand luistert, velen met me meevoelen.

Wanneer ik bid voor hier en daar dan is het alsof mijn stille gedachten reiken tot in de verste verte.

Wanneer ik bid voor deze en die dan is het alsof zij voor me oprijzen en ik hen naderbij kom.

Bezinnen

Wees heilig
zoals God heilig is.

Wees vergevensgezind
en niet haatdragend.

Neem geen wraak;
bemin je naaste als jezelf.

(naar Leviticus 19; 7 d.h.j. a)

Een gemeenschap

Bid om
een gemeenschap van mensen
die omzien naar elkaar

traan en lach van harte delen
instaan voor minnetjes en teer.

Bid om
een gemeenschap van mensen
die de natuur eerbiedigen
leven in haar ritme en met
sober en voldoende gelukkig zijn.

Bid om
een gemeenschap van mensen
die van zaak en vermaak
geen afgod maken en beseffen:
er is méér dan nu en hier.

Bidden

Bid voor de mensen
die sukkelten met hun gezondheid,
op anderen aangewezen zijn
niet van hun plek kunnen.
Bid, steek een hand toe.

Bid voor de mensen
die geweld ontvlucht
in den vreemde beland zijn
en andermaal worden opgejaagd.
Bid en toon mededogen.

Bid voor de mensen
die de moed opgeven
geen perspectief zien
alle vertrouwen opzeggen.
Bid en blijf in hun buurt.

Gebed

Iets in ons,
als een kaarsvlam
zo stil en kwetsbaar,
zegt dat wij staan
in eeuwig leven.

Iets in ons,
als een kind
zo sprakeloos verwonderd,
zegt dat wij ten leven
onderweg zijn.

Iets in ons,
een zwijgzaam besef
een onnoembaar gevoel,
zegt dat Gij hart en ziel
zijt van ons leven.

Laat U dan niet overbluffen,
niet wegwuiven of uitzwaaien.
Want wie zijn wij zonder U
nu en straks.
Amen.



Een spirituele
vierdaagse

Pelgrimslied

Wij zijn toch pelgrims allegaar,
wij hebben hier geen vaste steden.
't Is al droefheid voor en naar
zolang wij zijn beneden.

Wat is het leven van ons al
dan hier eens komen en weer scheiden?
De weg loopt door het tranendal,
die ons naar huis zal leiden.

O vaderland o vaderland,
wanneer zult gij mij eens ontvangen?
Tot u is 't dat mijn herte brandt
en zucht met groot verlangen.

Adriaan Poirters s.j. 1605-1674

Van 7 tot 10 april; informatie via
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht
(© Foto: Ad Wagemakers)