

Laat Pasen blijven

Peer Verhoeven

'Meditatie, rust en stilte zijn als de wortels van een boom. Ze bevinden zich zwijgend in de aarde. Je ziet ze niet, maar ze zijn wel fundamenteel. Zonder wortels groeit geen boom, blijft er geen een overeind.' (Augustin Ichiro Okumura, Kyoto Japan 1999). Mogelijk dragen de volgende teksten ertoe bij om dieper te wortelen.

Als onze rijke wereld
zijn armoe eens besefte -
als onze kundige wereld
zijn onkunde eens erkende -
als onze drukke wereld
eens tot rust kwam -
als onze lawaaiige wereld
eens flink verstillde -
wat zou er geur en kleur
aan het bestaan komen
en wat zouden wij
er smaak in krijgen.

Bezinnen

De aarde heeft voldoende
voor ieders behoefte;
niet voor de hebzucht van enkelen.

Overvloed en overdaad hier
brengen armoe en tekort
elders in de wereld.

Van vasten en ontzeggen
word je niet minder of armer;
eerder rijker en meer.

Gebed

Laat ons tegen wind in
tegen storm op verdergaan

door steppe en woestijn
nieuwe wegen banen

op ruïnes van geweld
een stad van vrede bouwen

bij alle geschil en verschil
samen optrekken -

laat ons reiken naar U,
naar Uw belofte, onze hoop
voor tijd en eeuwigheid.

Intuïtief

De intuïtie is 'n godsgeschenk
en het verstand haar dienaar.
Maar onze maatschappij aanbidt
de dienaar en 't geschenk wordt vergeten.
(Albert Einstein)

De mensen worden zich ervan bewust
dat er naast het verstand, waarop
het westen zich wel heel erg heeft
verlaten, ook nog zoiets bestaat
als een innerlijke stem, intuïtie.
(Mabel de Graaf)

Maar intuïtie is moeilijk te vatten,
niet te vangen in leer of dogma
en daarom gewoonlijk niet getapt
bij macht en gezag.

Bezinnen

Dankbaar aannemen is evengoed
een deugd als gul geven.

Ergens in berusten, iets aanvaarden
is een honderdkaraats prestatie.

Jezelf herkennen in behoeftig
en kwetsbaar, is heel realistisch.

Niet af te lezen

Het eigene van elk seizoen
is niet af te lezen
van kalender of klok ...
Dat onze samenleving
de rust hervindt om het leven
aan te zien, te smaken.

De waarde van een mens
is niet af te lezen
van salaris of positie ...
Dat onze samenleving
het ware hart van goud
het hoogst gaat waarderen.

Tijd-goed-besteed
is niet te meten aan
wat je presteerde en deed ...
Dat onze samenleving
jong en oud respecteert en
eert om de mens die ze zijn.

Er zijn er

Er zijn mensen
die aan rusteloosheid lijden
het druk moeten hebben, -
stilte niet kunnen verdragen en
altijd geruis, geroezemoes willen.
Vergeet ze niet.

Er zijn mensen die
geen doel meer hebben
er de brui aan geven, -
heel onzeker zijn en
nergens nog aan toekomen.
Zie ze niet over 't hoofd.

Er zijn mensen, veel mensen
die zich inzetten voor een
meer menswaardig leven, -
met de blote hand

wapengeweld weerstaan.
Denk aan hen.



Hoe ook getroffen

Mensen komen en gaan
beleven lief en leed;
genieten geluk en
krijgen 't zwaar te verduren.

Ze werken en doen
zo goed ze kunnen, zolang 't gaat.
Ze zoeken elkaar, willen vrede,
sprekende stilte, weldadige rust.

Van woestijn maken ze akker,
herbouwen op ruïnes hun stad.
En hoe ook getroffen lamgeslagen,
ze staan weer op en gaan hun weg.

Mensen zichzelf een wonder:
hoe zij zoeken en reiken naar U,
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen
en naar Wie onderweg.

(Uit: Peer Verhoeven *Gebed aan Tafel*)