

De lieve mei...

Peer Verhoeven

De maand mei is danig gevuld met vele menselijke gevoeligheden. Maria, kapellen en bedevaarten ... oorlog en geweld, gevallen herdenken, bevrijding vieren en van elk vogeltje een ei in mei. Het klonk door in de weekendvieringen.

In mei worden leven en vrijheid gevierd, het verleden herdacht en hierdoor komt weer boven wat er zich heeft afgespeeld en dringen zich de vragen op hoe het in godsnaam kon gebeuren, hoe mensen tot zo iets komen, waar de slang haar nest heeft. Als we nu telkens herhalen 'opdat het niet meer gebeure' en 'opdat we niet vergeten' dan moet ook de bijbel - in de kerken gepresenteerd - op zijn woorden letten. (N.a.v. Handelingen 2, 14.36-41; vier van Pasen cyclus A)

Niet vereeuwigen

De algemene opinie van nú is geen dogma voor altijd.

Wat destijds heel acceptabel was kan nú heel verfoeilijk zijn.

Wat tóén heldendaad was kan nú als misdaad gelden.

Vrede wordt

Vrede wórdt waar diepe eerbied is voor alwat leeft; bewondering voor alle goed en gaaf; groot vertrouwen in mens en leven.

Vrede wórdt waar zorgzame aandacht is voor ziek en zwak; echt en oprecht in aanzien staan; gaaf en integer kunnen ontroeren.

Vrede wórdt waar de eerste de laatste wil zijn; waar eigen belang niet wordt gediend, eigen gelijk niet gezocht; waar sober en bescheiden worden zalig geprezen.

Bezinnen

Je hoeft niet steeds het antwoord te geven, als je maar wel vragen blijft stellen.

Je hoeft niet te halen wat je hoopt; als je maar blijft hopen het ooit te halen.

Je hoeft niet altijd en overal te arriveren; als je maar wel gestaag gaande blijft.

Gebed

Wis het waas uit onze ogen blaas het stof ons van het lijf -

verstil de herrie die we schoppen milder de drukte die we maken -

matig de haast waarmee we gaan kalmeer het jagen wat we doen -

en word door ons gehoord in sprekende stilte, lief en leed -

Gij, hoe ook betwijfeld en vergeten, toch hart en ziel van al wat is, al wie leeft

van tijd tot eeuwigheid.

Hoe ook

Hoe ook gekleurd, gedoopt; hoe ook geaard en in 't leven gevaren ... wij stammen allen uit één bron, leven van één en dezelfde adem. Bid dat de mensen zich dit bewust worden.

+

Hoe ook geletterd, rijk begaafd; hoe vaak ook gevraagd en naar de ogen gezien ... we zijn allen geroepen om elkaar hartelijk van dienst te zijn. Bid dat de mensen leven vanuit dit besef.

+

Hoe ook gekwetst, teleurgesteld; hoe ook ontmoedigd en in zak en as ... kom jezelf te boven en pak de draad weer op. Bid dat de mensen elkaar de helpende hand toesteken.

Pinksteren

Pinksteren: hoe druk ook bezig - kijk je ogen uit en verwonder je over pracht en kracht van 't leven.

Pinksteren: hoe ook gedoopt, geaard, gevaren - we zijn allen door één en dezelfde geest bezielde.

Pinksteren: hoe het ook loopt - de moed niet opgeven de hoop niet laten varen.

Jezus

Als Jezus van Nazaret eens onder het kerkstof vandaan kwam ...

Als Jezus Christus weer eens zichzelf zou mogen zijn ...

Als Jezus' weg van liefde eindelijk eens onze leefregel werd ...



Vrede wórdt waar goed en gaaf bewondering wekt; waar zelfs in wat bezig is te vergaan iets edels en schoons wordt gezien.

(© Foto: Peer Verhoeven)