

Ga met ons

Peer Verhoeven

Er zijn mensen die, om trouw te zijn aan zichzelf, zich verplicht voelen samen met gelijkgezinden de voorbereidingen en presentatie van vieringen in hun kerk in eigen hand te nemen. Het zijn wellicht juist deze mensen die behoefte hebben aan wat handreikingen.

Ga met ons

Wanneer in dag en nacht,
ochtendgloren en schemering
niet iets van U wordt ervaren -

wanneer in zoet en zuur van mensen,
het lief en leed in de wereld,
niet iets van U wordt geproefd -

wanneer wij in ons doen en laten
U niet dienen, niet verwachten
niet hartelijk aanwezig weten -

dan verkilt het leven,
wordt de horizon grauw,
raakt het vuur gedooft.

Ga met ons en beziel ons
voor tijd en eeuwigheid.

Bezinning

Gebruik je verstand.
Maar verwaarloos
gevoel en geweten niet.

Doe je best, al wat je kunt.
Maar neem ook rust en
beleef hoe goed die doet.

Bestrijd kwaad en kwaal.
Maar weet als 't moet
te berusten, te aanvaarden,

Ontvankelijk zijn

Hoe fraai ook het lied -
zonder klankbord
klinkt het niet.

Hoe duidelijk ook de weg -
zonder kompas
weet je heg noch steg.

Hoe wijs ook je vermaan -
zonder begrip blijft het
blaffen tegen de maan.
(17 d.h.j. a 23 juli 2011)

Zo'n kerk

Een kerk
niet benauwd, vol
vertrouwen in de toekomst;
met respect voor wat was
en begeistert van wat komt.

Een kerk
op God en mens bedacht

met eerbied voor alle leven;
bezorgd voor ziek en zwak,
gastvrij voor vluchteling en vreemde.

Een kerk waar
de hoogste troon een bidstoel
en het hoogste ambt gediensstige;
waar het mooiste lied de wind
en het laatste woord de stilte is.
(23 d.h.j. a; 3/9/2011)

Wijs zijn

Wijze mensen, ingetogen mensen
putten uit het leven,
het mysterie ongezien.

Wijze mensen, rustige mensen
fladderen of dolen niet,
staan vastgeworteld in de aarde.

Wijze mensen, goede mensen
treuren om kwaad en misdaad,
maar verwijten maken ze niet.

Zo minnetjes en groots

Het stekje, klein en
onopzichtig, maakt uit
hoe hoog de boom wordt.

Het zaad, onooglijk en
verloren in de aarde,
bergt blad en bloem in zich.

Het hart, onpeilbaar en
niet te vatten woordeloos,
kruidt al ons doen en laten.

Gebed

Houd ons vurig gaande
hoe steil het pad ook is -

laat ons helder zien
hoezeer de hemel ook betreft -

laat ons vertrouwen
hoe wazig de horizon ook wordt -

Gij die doet met onze handen,
spreekt met onze stem,

die liefhebt met ons hart
en voluit in ons geloof

voor tijd en eeuwigheid.

*

Vruchtbare stilte

De momenten waarop mensen
een indringend en verhoogd besef
hebben van het leven
- ook het eigen leven -
zijn bijna altijd de ogenblikken
dat ze alleen zijn en stilte kennen.

Een cultuur van lawaai maakt
doof voor de wezenlijke dimensie
van de werkelijkheid.
(Ton Lemaire)

Lawaai komt van buiten en
lawaai komt van binnen.
Trein en snelweg, claxon
en drilboor maken herrie,
maar plannen en piekeren
maakt niet minder kabaal.

Mensen, stil van binnen,
verdragen stilte buiten.



Zo vredig, zo veilig ... Het na-ape waard! (© Foto: Thea de Rooij, 's-Hertogenbosch 2011)