

Een zegen zijn

Peer Verhoeven

Gedichten schrijf ik niet. Ik zou niet weten hoe het moet. Maar wel stelt mijn gevoel welhaast dwingende eisen aan de vorm waarin gedachten gegoten moeten worden. Compact is zo'n eis en ritmisch. Het is vaak langdurig gesukkel. Het lukt lang niet altijd en de tekst blijft een goed bedoeld probeersel. Hopelijk kunnen anderen er iets mee.

Stil begrip doet meer
dan stellig beweren.

Begeleiden is iets anders
dan beteugelen.

Macht kunnen ze grijpen;
gezag moet je krijgen.

Dit is genade

Wat in je leeft en omgaat
met anderen mogen delen -
dat is genade!

Als de nood zich aandient
op anderen kunnen terugvallen -
dat is genade!

Het leven vertrouwen en
het samen mogen vieren -
dat is genade!

Zo'n kerk

Bid en werk voor een kerk -
zoete inval voor iedereen
die zoekt en tast naar
ziel en zin van leven.

Bid en doe mee in een kerk -
warm onderdak voor iedereen
hoe ook van nature geaard
hoe ook in het leven gevaren.

Bid en leef mee met een kerk -
klankbord voor ieders lief en
leed, voor lach en traan samen
beleefd, met elkaar gedeeld.

Zalig zij

Zalig de mensen die
niet kletsen of zwetsen
en niet te zien zijn waar
wordt gelald en gelasterd.

Zalig de mensen die
als van nature goed doen
en zich blijven afvragen:
is het genoeg wat ik doe?

Zalig de mensen die
trouw zijn en vertrouwen geven;
voor wie ze ontmoeten
een zegen en genade zijn.

Het spoor van eerbied dat zij
dat zij stil deemoedig trekken
staat voor eeuwig gegrift
in het Hart van de tijd.
(Peer Verhoeven naar psalm 1)

Niet doen

Laat je niet leeghalen
door overdaad en altijd-méér.
Heb vrede met
genoeg dat voldoet.

Ga niet op de knieën
voor grof en groot.
Herken jezelf in
minnetjes en kwetsbaar.

Laat je zielsverlangen niet
overstemmen en doodbloeden.
Kom avond aan avond
in rust en stilte tot jezelf.

Gebed

U vinden zullen we niet;
U doorgronden kunnen we niet.

Naar Uw wil en wezen
blijft het tasten;
naar Uw waarheid
reiken, zoeken.

Blind beleven
is ons kompas;
hopen en verwachten
onze drijfveer -

in stil vertrouwen dat Gij,
het Hart van alle leven zijt
en ons bezielt doorheen de tijd
tot bij U in eeuwigheid.

Het is goed zo

Opschieten, beunhazen,
overuren maken en
aan de rustdag voorbijgaan -
nu pas op de plaats,
je agenda dicht, je hoofd leeg
en gaan beseffen
dat het zo goed is.

Je profileren, groothouden
succes boeken, naam maken en
je medemens voorbijlopen -
nu bekennen wie je bent,
als een kind jezelf zijn
en gaan beseffen
dat het zo goed is.

Steeds achter alles aan
op hebben-en-halen uit en
o zo'n drukke bezige bij -
nu eens de handen
gevouwen in de schoot
en gaan beseffen
dat het zo goed is.

Het ware tegendeel

Niet haten maar
onverschillig zijn is
het tegendeel van liefhebben.

Niet hen afbreken maar
doodzwingen is het tegendeel
van mensen bevestigen.

Niet misprijzen maar hen
negëren is het tegendeel
van mensen prijzen.

Zoals een hert reikhalst
naar levend water
doe ons zo verlangen naar
de dag dat wij...
(Huub Oosterhuis) (© Foto: Simon Plukker)

