

En toch doorgaan

Peer Verhoeven

Vergis je niet. De kerk is niet de parochie en voordat het leven wordt gevierd moet het worden geleefd. Onze bijdragen voor het vieren van het leven worden danook in alle bescheidenheid gedaan.

Wereld van verschil

Ik héb, zeggen wij.
Jou is gegéven
zegt de bijbel.

Ik zíc, zeggen wij.
Jou is verschénen,
zegt het evangelie.

Ik hóór, zeggen wij.
Je wordt áángesproken,
zegt de profeet.

Ik heb een beroep.
Je wordt geroepen,
zegt de religieus.

Ik heb talent.
Het is een gave,
beseft de gelovige.

Ik néém kinderen.
Kinderen krijg je,
zegt het lieve leven.

En voor gelovige mensen
is hun hoop en vertrouwen
Gods vaste belofte.

Ik méér dan ik ben

Als ik me
op verloren momenten afvraag
wat ik nu precies nodig heb, dan
voel ik mijn diepe verlangen
om te mogen leven
in de geborgenheid en de kracht
van een alles overstijgende Liefde.
Niet zweverig. Niet verheven.
Rustig en eenvoudig; opgaand
in een onvatbare realiteit
die diepe innerlijke liefde
en vrede brengt.

Tot op het bot en tot
in alle uithoeken van m'n ziel
doordrongen zijn van het feit
dat mijn ware identiteit
méér is dan ik ben,
dat ze ligt voorbij de grens
van tijd en ruimte,
het vervult me met dankbaarheid.
Het sterkt me te weten
dat er een Liefde is die hemel en aarde
en alle levende wezens
ten diepste doordringt en leven geeft.

(Claire Vanden Abbeele in *Op weg naar je ware zelf. Luisteren naar de stem van je hart*, 2009)

Zalig zij

Zalig die stil en bescheiden
doen wat alledag vraagt.
Ze zijn van Godswegen.

Zalig die van hoog tot laag
hun medemens een naaste zijn.
Ze zijn van Godswegen.

Zalig die tijd en talent
vrijuit veil hebben.
Ze zijn van Godswegen.

Gebed

Dat Gij zijt
in licht en duister, traan en lach;
met die samen leven,
met die alleen gaan.

Dat Gij zijt
met die onvermoeibaar
werken aan echt en oprecht;
met die om vrede schreeuwen.

Dat Gij zijt
van eerste kreet tot laatste snik,

van de wieg tot voorbij het graf;
met die U loven en die U loochenen.

Dat Gij bent
waar om U geroepen
waar naar U wordt uitgezien
door wie en waar ter wereld ook.

Dat niet

Dat de grond
onder mijn voeten
niet breekt, bezwijkt.

Dat de weg
m'n leven lang gegaan
niet doodloopt.

Dat de hemel
waarnaar ik uitzie
niet betreft.

Dat de hoop
die ik koester
niet verflauwt.

Dat de profeet
die me bezielt
niet vergeten raakt.

Dat mijn verhaal
geen sprookje, Uw verhaal
geen fabeltje blijkt.



Fietser in de mist (© Foto: Toon van der Heijden)