

Om zijn trouw en vertrouwen

Peer Verhoeven

Al zullen ook dit jaar de oude kerstliederen over de redder, heiland, Erlöser, sauveur, saviour weer worden gezongen en klinken, toch wordt het kind van Betlehem het meest gevierd als teken van trouw en vertrouwen, warmte en geborgenheid.

Aanhef

De natuur komt ingetogen
tot diepe rust en verstilt;
vogels zijn hun stem kwijt,
dieren raken in winterslaap.

Ingehouden sober leven,
verwachten en waken;
tot jezelf komen en je afvragen
of je nog wel jezelf bent.

Onze wereld begint te beseffen
toe te zijn aan een grote beurt,
een diepgaand onderzoek naar
wat heeft gebaat, wat geschaad.

Levert kénnen geluk
en kúnnen welzijn op?
Heeft wat we doen zin en
weten we wat we in handen hebben?

Zij

Wie weten vanwaar ze zijn
weten ook
waar ze heen moeten.

Wie zeggen
'het zal mijn tijd wel duren'
hebben hun tijd al gehad.

Wie vertrouwen
op een goede afloop
gaan beziel van start.

Gebed

De bomen verliezen hun tooi;
de akkers liggen leeg en
de dag krimpt, de nacht dijt uit.

Het wordt stil;
een sluier van zwanger zwijgen
spreidt zich over de aarde.

Als dauw in de morgen
en schemer in de avond
daalt rust over het land.

En diep in hun hart
broeit in mensen het verlangen
naar licht en vrede, samen zijn -

naar thuiskomen bij U
en daar onderdak mogen zijn
nu en straks.

Even

Even handen af van doen en maken;
laat ze rusten eerbiedig gevouwen.

Even de ogen af van alzo hoge;
laat ze schouwen tot in je diepste diep.

Even niet in de benen komen; kniel
en smaak de aarde, besef je aard.

Even niet je laten gelden;
doe jezelf geen geweld aan.

Kerstmis kermis

Iemand zei: Haal stilte uit kerstmis en je houdt kermis over. Dit is tweemaal letterlijk waar. Schrap 'st' uit kerstmis en je hoort de kermis al herriën. Zonder eerbiedige stilte is kerstmis wat religieus getinte drukdoenerij. Adama van Scheltema wist al: *Zij die alle stilte vrezzen hebben nooit hun hart gelezen.* We zijn nooit erg sterk geweest in stilte. Het lawaaijerige westen heeft er nauwelijks oor voor.
(Naar A.F. Troost *Dromen in het donker* 1999)

Hierom

Niet om de bergen die je verzette
de wonderen die je deed -

niet om de durf die je had
de moed die je toonde -

niet om het offer dat je bracht
het leven dat je liet -

maar om je grenzeloze trouw
het vertrouwen dat je uitstraalde

vieren wij je, Jezus van Nazaret,
als kind onder ons geboren en

God een zoon geworden
ons een naaste gebleven.

Kerstmis

We steken een kaars aan
maken eigenhandig licht
en zien uit naar licht
dat niet verbleekt, nooit dooft.

We zoeken sfeer
willen warmte in en om ons
die niet bekoelt
hartverwarmend is.

We willen samen zijn
zoeken gezelschap
en we vieren een band
die niet breekt, niet loslaat.

We zingen vanavond
al doen we dit nog maar zelden
en we hopen dat ons lied
niet eindigt, nooit verstommen zal.

We zetten een boom
levend groen in dorre winter
en hopen dat het leven niet
voorgoed verdort, afsterven zal.

We zetten een stal
armoe troef, amper onderdak
en we vertrouwen op een thuis
waar we voor altijd geborgen zijn.



Er zijn
zoveel mensen
met honger
in de wereld
dat God
enkel in brood
tot hen kan komen.

Mahatma Gandhi

*Neigen naar de aarde,
reiken naar de hemel.*
(© Foto: Toon van der
Heijden)