

Op zoek naar inspiratie

Peer Verhoeven

De foto van dat kind met mooie schoentjes aan maar ergens dood op het strand 'aangespoeld' ... de gedurfde uitspraak van Angela Merkel *Wir schaffen das* ... het verbijsterende protest in een Brabants dorp tegen de komst en het tienjarig verblijf van vijfhonderd vluchtelingen ... de stille pogingen om deze mensen uit hun isolement en verveel te verlossen ... het onbegrijpelijke voorstel van een politiek leider om vluchtelingen weer de zee op te sturen ... de twijfel van Europa aan zichzelf ... Wie en wat inspireert, geeft moed en durf?

Er is een jaar afgesloten waarin veel is gebeurd wat vlot krant en journaal haalde en veel dat onopgemerkt bleef, verzwegen werd.

Koning Willem-Alexander citeerde in zijn kerstrede de engelen die rond het kind van Betlehem de herders, de wereld, toeriepen: 'Vrees niet ...'

Hij wees op de angst die dreigt, het vertrouwen dat geschokt is en relativeerde de huidige situatie vergeleken met vroegere tijden.

Het wordt stilaan heel duidelijk dat wat onze wereld mist niet ruimte voor vriend en vreemde is maar een sterke bron van inspiratie

Groter en sterker dan welk partijprogram of dogma ook en die niet te vangen of te vatten is in een leuze, wet of laatste woord.

Anders

Geloof en vertrouwen zijn met het leven de mensen gegeven en in het hart gegriift, maar kunnen verpieteren, ongemerkt wegwijnen.

Ze behoeven onderhoud, soms een grote beurt. We moeten er met regelmaat de rust voor nemen, stilte zoeken, onszelf zijn.

Maar dit is een ander leefklimaat dan waarin wij momenteel leven, ons nu wordt opgedrongen.

Geloven

Geloven wordt steeds meer de verbondenheid beleven met al wat en al wie is.

Geloven wordt steeds meer de diepte proeven in al wat bestaat en al wat je doet.

Geloven wordt steeds meer de Eeuwige zien in al wat en al wie voorbijgaat.

Gebed

Wat zou ik op mijn woorden letten als ik me ervan bewust was dat Gij spreekt in wat ik zeg.

Wat zou ik het uitzingen als ik ervan doordrongen was dat Gij zingt in mijn lied.

Wat zou ik te hulp schieten als ik goed besepte dat Gij doet met mijn hart en handen.

Wat zou ik er gerust op zijn als ik voelde en beleefde dat Gij nu en straks met mij zijt.

Laat het zo zijn.

Doen wat je doet

Als ik sta, dan sta ik
als ik loop, dan loop ik
als ik zit, dan zit ik
als ik eet, dan eet ik
en als ik praat, dan praat ik

zei de monnik om
zijn dagelijkse doen en laten
dat de wereld bevreemd
kort en krachtig te typeren.

Er zijn vele talenten,
er is allerlei soort werk en
gevarieerde dienstverlening
houdt Paulus ons voor

maar in alles wat je met volle
aandacht en toewijding doet
wordt een diepe Ziel voelbaar,
hoe die dan ook heten mag.

De wereld

Zoveel angst, zo weinig durf;
zoveel vraag, zo weinig aanbod;
zoveel ruimte, zo weinig plaats.
Zie de wereld bezig; bid voor haar.

Veel te genieten, veel te verduren;
veel gekregen, veel moeten afstaan;
veel heel zeker, veel zo ongewis.
Zie de wereld bezig; bid met elkaar.

Zoveel meeval, zoveel pech;
stralende gezichten, holle ogen;

voorspoedig hersteld, niet te genezen.
Zie de wereld bezig; bid voor elkaar.

Hiervoor bidden

Niet om weelde
maar menselijke warmte -
niet om een kast van een huis
maar een vriendelijk thuis -
om mensen hartelijk voor elkaar,
wil ik bidden.

Om vrede met mezelf
vrede in de wereld -
om trouw aan de mensen
en vertrouwen in het leven -
om zin en zicht in mijn bestaan
wil ik bidden.

Om stem voor die verstomd zijn
geraakt, monddood gemaakt -
om aanloop voor die
alleen en eenzaam zijn -
om aandacht voor elkaar
wil ik bidden.



Wie hoog gebeiteld zit, zit er ook gevangen. *Zacheüs*. Bronzen beeld van Joke Franken-Withagen.

De iconen en beelden op pagina 3 van De Roerom jaargang 29 en 30 zijn genomen uit het boek *De warmte van Gods aanwezigheid in iconen* van Joke Franken-Withagen uitgegeven in eigen beheer ISBN 978 90 9027 638 0