

Opnieuw bezield raken

Peer Verhoeven

'Ik zie het, ik hoor het, ik voel het' zei iemand me onderweg. We hadden het over kerk en samenleving, geloof en politiek, werk en werkloosheid. Hij wilde zeggen, dat het een rommelige tijd is en dat ook de overheden bij god niet weten waar het op uitloopt en welke draai zij eraan moeten geven om weer op begaanbare wegen te komen. En opnieuw kwam me de nieuwjaarswens van Gilbert Keith Chesterton voor de geest: Een werkelijk nieuwjaar is niet een nieuw jaar maar een nieuwe bezieling (De Roerom, januari 2017, p.1).

Bidden voor

Voor allen die verantwoording dragen, dat zij zich niet overschatten, 'n einde maken aan leugen en bedrog en van recht en gerechtigheid bezield zijn.

Voor allen die gevangen zitten in armoede, dat zij te eten krijgen, te eten kunnen geven, onderdak vinden, een veilig onderkomen.

Voor allen die zich inzetten voor mens en wereld, natuur en milieu. Dat zij niet ontmoedigd raken en begrip ontmoeten, resultaat zien.

Ter inleiding

Soms gebeurt het dat woorden en begrippen danig van inhoud veranderen of gewoon verdwijnen.

Zoiets is momenteel gaande met de inhoud van 'geloof' dat lange tijd gevuld werd -

met waarheden en vaste antwoorden op levensvragen; een catechismus vol.

Nu lijkt het woord 'geloof' en de inhoud ervan vervangen te worden door 'hoop' en 'aanvoelen' -

door wat we - zoals sommigen zeggen - 'móeten hopen' om verder te kunnen, niet te bezwijken onder kwaad en kwaal.

Wanneer de horizon betreft, visioen en hemel vervagen, roert de hoop zich in 's mensen hart.

Gelukkig de mensen

Gelukkig de mensen die zon en maan nog zien, 's morgens het licht begroeten en 's avonds rust vinden - die nog van bloemen genieten, de wolken lezen, vogels horen en samen lachen en treuren.

Gelukkig de mensen die dankbaar zijn voor het lief wat ze beleven en vertrouwen houden in het leed -

die pijn en onrecht meemaken, voelen hoe zeer het doet en niemand verwijten maken.

Gelukkig de mensen die de gemoederen sussen mensen tot zichzelf brengen en haat en kwaad uitbannen - die lijden bestrijden, vechten tegen de pijn en uiteindelijk berusten kunnen.

Bezinning

Alles op zijn tijd:
's morgens ontwaken
's avonds kalmeren
's nachts rusten.

Alles op zijn tijd:
werken en niets doen,
spreken en zwijgen,
Haast maken en de tijd nemen.

Alles op zijn tijd:
druk bezig en stil bezinnen,
nu eens samen dan weer alleen;
je verzetten en berusten.

Niet zonder

De tien woorden of geboden van Mozes voor mens en wereld -

De droom van Martin Luther King voor blank en zwart samen één -

de bergrede van Jezus van Nazaret als grondwet voor kerk en samenleving ...

Een volk, een cultuur, ook wij hier en nu, zo bij de hand en bij de tijd -

kunnen niet zonder een opdracht die ons te machtig is -

niet zonder een visioen dat we niet vatten kunnen -

niet zonder besef van een verre einder waar we heen leven -

niet zonder ziel en zin die ons alledag begeisteren en behoeden.

Welkom u allen vanavond hier omwille van elkaar in Gods naam.

Het mooiste en diepste

Het mooiste en diepste wat de mens kan ervaren is het mysterie. Het ligt ten grondslag aan elk geloof en aan elk serieus streven in kunst en wetenschap.

(Albert Einstein 1879-1956)



Aix en Provence (Fr.) conté-pastel tekening, 1993 van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel