

Dit gevoelen behouden

Peer Verhoeven

Zolang ik weet heeft Kerstmis voor mij een dubbele bodem. In kerken en kapellen, vertrouwde liederen en gedichten gaat het veelal over Jezus, kind van Betlehem, verlosser van de wereld, gods zoon die de zondige mens weer met de Vader verzoent. Het kind sprak me aan, maar met de verlosser en verzoener kon ik niet uit de weg. En onder en achter al die woorden, leeft rond die tijd in mij steeds een gevoel van diepe vrede, een breed besef van samen zijn; een verlangen naar rust en blijvend geborgen zijn. En dit gevoel, weet ik nu, heeft me altijd het meest gedaan.

Wat zou ik te hulp schieten als ik begreep dat Gij het bent die doet met mijn hart en handen.

Wat zou ik er gerust op zijn als ik voelde en beleefde dat Gij met mij zijt in tijd en eeuwigheid.

Gebed

Gij hebt toch in ons gelegd van een hemel te durven dromen.

Gij hebt toch in ons gelegd naar een paradijs op weg te gaan.

Gij hebt ons toch gegeven over nood en dood heen te zien.

Gij hebt ons hart toch afgestemd op vaste hoop en alle vertrouwen

en om in de tijd te zingen van eeuwigheid.

Amen, laat het zo zijn.

Goed voornemen

Een goed voornemen: de dag niet binnenvallen, maar rustig aarden in het licht.

Een goed voornemen: niet gaan jakkeren en jagen, maar toegewijd werken en zorgen.

Een goed voornemen: je 's avonds niet laten bestormen maar rust zoeken, tot jezelf komen.

Kinderen

Kinderen weten zoveel minder maar beleven zoveel meer.

Kinderen kennen geen letter maar kunnen lezen en schrijven.

Kinderen spreken boekdelen al voor ze kunnen praten.

De kleine mensen

Ik ben als priester ruim vijftig jaar actief geweest in de politiek; ingewikkeld werk dat ik met volle kracht heb gedaan.

Vandaag zou ik niet meer actief willen zijn in de parlementaire politiek.

Ik denk steeds vaker dat de wereld dáár niet gered wordt.

Het zijn de kleine mensen die de wereld dragen, omdat ze brood bakken, kinderen te eten geven of de bus op tijd laten rijden.

Herman Verbeek (1936-2013)

Bid en ...

Bid en milder de spanningen die de mensen parten spelen. Werk aan een wereld ver weg en dichtbij die open, vredig en teder is.

Bid en beleef je geloof in stilte, rust en metterdaad. Werk aan een kerk die daadwerkelijk dient en hoop en vertrouwen wekt.

Bid en voel de vonk onblusbaar vuur in jezelf. Besef en erken dat haat en kwaad niet bestand zijn tegen de vlam van liefde.

Ware adel

Zonder ophef dag aan dag als van nature goed doen - dat is edel volk.

Waar ook hoe ook, voor ziek en zwak bij de hand zijn - dat is ware adel.

Voor echt en recht instaan; 't opnemen voor vluchteling, vreemde - dat is vorstelijk.

Gebed

Wat zou ik op mijn woorden letten als ik besefte dat Gij het bent die spreekt in wat ik zeg.

Wat zou ik het uitzingen als ik wist dat Gij het bent die klinkt in mijn lied.



De centenmensen vriendelijk maar resoluut met beide benen op de grond zetten zoals Jezus met Zacheüs deed (Lucas 19,1-10)

Zalige mensen

Zalig die troosten en bemoedigen; die lammen een hand toesteken; stommen, overschreeuwden stem geven.

Zalig die het gemeden mispunt aanspreken; die de zwerper binnenlaten en de vreemdeling bij naam welkom heten.

Zalig die muren slopen, slagbomen openen; die staan voor echt en recht en metterdaad geloven in vrede.

Vertrouwen

Langzaam leer ik mezelf los te laten en voor nu en straks te vertrouwen op U.