

Vier de feestdagen, vier het leven

Peer Verhoeven

'In de grote feesten resoneren herfst, winter, lente, zomer en beleven mensen ritme en sfeer van het gegeven leven. In een samenleving die deze feesten verslonst, vervreemden mensen van natuur en gegeven leven, van elkaar en ten slotte van zichzelf.' Dit denk ik allang maar schreef het pas in de vorige Roerom en gezien wat er dit jaar allemaal naar buiten komt rond Kerstmis lijkt het me niet misplaatst.

Zie om naar die alleen zijn, grote zorgen, veel pijn hebben; die het niet gegeven is met deze dagen thuis te zijn.

Welkom

Wie u ook bent
vanwaar ook gekomen;
hoe ook geaard en
in het leven gevaren -
welkom vanavond hier.

Wat u ook bezighoudt,
bezielt, parten speelt;
hoe u ook in 't leven staat
en gelooft, denkt en doet -
welkom vanavond hier.

Wat u ook achter de rug
of nog voor de boeg hebt;
wat u ook verwacht en
naar hier heeft gebracht -
welkom vanavond hier.



Aureille, Provence (Fr.) aquarel 1983 van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel

Gebed

Iets in ons,
rotsvast en kwetsbaar,
staat voor grenzeloos vertrouwen.

Iets in ons,
vreemd en aangeboren tegelijk,
stamelt van leven onverwoestbaar.

Iets in ons, ondoorzichtig
als dauw in de morgen,
weet U de ziel van ons bestaan.

Dat we dit beleven,
dit vertrouwen koesteren,
dit blijde vermoeden voeden -

in de naam van God en Goed
voor nu en straks.

Zalig

Zalig die
troosten en bemoedigen;
die lammen een hand toesteken;
stom en overschreeuwd stem geven.

Zalig die
het gemeden mispunt aanspreken;
die de zwerver binnenlaten en
vreemd bij naam welkom heten.

Zalig die
muren slopen, slagbomen openen;
die staan voor echt en recht
en metterdaad vrede brengen.

Gebed

Geen stroming, geen deining
zonder bron.

Geen boom, geen houvast
zonder wortel.

Geen woord, geen lied
zonder adem.

Geen kind, geen leven
zonder moederschoot.

Geen zin, geen zicht
zonder Ziel in mij.

Deze dagen

Laat deze dagen niet
voor evenveel voorbijgaan.
Geef zelf het beste en
neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet
en laat wat zeer doet.

Laat deze dagen niet door
veel en nog meer bederven.
Voed jezelf en elkaar in rust
en stilte met warmte en aandacht.
Vraag binnen die buiten staan,
verwelkom vluchteling en vreemde.

Laat deze dagen niet
loos en leeg voorbijgaan.

Voorbeden

Doorbreek de kilte
van de vlakke maatschappij
en schep samen warmte;
elkaar nabij en toegenegen.
Doe je het niet samen
dan doet het amper iemand.

Doorzie het bedrog
van blinde kreten, loze leuzen
en zoek samen houvast;
mild en begripvol voor elkaar.
Doe je het niet samen
dan doet het amper iemand.

Doorbreek de storm van herrie
en lawaai, druk doen en moeten
en zoek in deze tijd stilte, rust;
het leven voluit vertrouwen.
Doe je het niet samen
dan doet het amper iemand.

Bezinnen

Rust en stilte zoeken,
haast en drukte mijden.
Luister eens naar je binnenste!

In deze tijd diep gaan,
je bezinnen, ingehouden leven.
Gewoon, doen!

Hartelijk zijn voor elkaar en
sober en intens samenleven.
Waag het er eens op!