

# Het hart van het woord

Peer Verhoeven

Hoe goed een tekst ook is, uiteindelijk krijgt het woord zijn sprekend hart door degene die deze tekst uitspreekt. De teksten op deze pagina zijn veelal in coupletten opgemaakt en lijken gedichten, wat ze niet zijn. De onderbrekingen van de tekst door een witregel is een regieaanwijzing om even een adem-pauze te houden en de toehoorders de kans te geven wat gezegd is op te nemen. Een viering, ook wat gezegd wordt, moet niet verkondigen en beweren, maar in de aanwezigheid iets oproepen, bewust maken.

## Begroeting

Ontstaan en groei van  
de christelijke kerken  
zijn niet rimpelloos verlopen. -

Er was een halsstarrig verleden  
een bedreigd heden en  
een ongewisse toekomst. -

Er zijn fouten gemaakt;  
er was verschil van mening wat  
leidde tot verbaal en fysiek geweld. -

Misschien is in dat roerige begin  
de kerk van alle tijden en  
van nu duidelijk te herkennen.

## Bezinnen

Eerbied is het behoud van de natuur  
en behoedt de mens voor misgroei.

Verwondering relativeert en stemt  
de mens deemoedig en bescheiden.

Het visioen stuwt en behoedt  
de mens voor gezapig wegsuffen.

## Hoop en vertrouwen

Dat we -  
wat ons ook toevalt, overkomt,  
waarmee we ook te stellen krijgen -  
de stellige hoop,  
diep in ons verankerd,  
niet opgeven.

Dat we -  
al is het pad nog zo slecht,  
de weg opgebroken, versperd -  
het vertrouwen in de komst  
van eerlijk, echt en recht  
niet opzeggen.

Dat we -  
niet ontlopen wat ons zwaar valt  
hoeveel het ook van ons vraagt;  
niet nalaten wat ons moeite kost  
en gaan naar waar we nodig zijn,  
ze op ons rekenen.

## Liefde

De prijs die wij  
voor ons gouden leven betalen  
is het onvermogen om totaal

in de liefde te geloven.  
(Douglas Coupland)

Ervaring leert  
dat liefde niet bestaat uit elkaar  
aankijken, maar uit samen  
dezelfde kant op kijken.  
(A. de Saint Exupéry)

Líéfade is de zin van 't leven  
der planeten en mens' en diere'.  
Er is niets wat kan storen  
't stijgen tot haar.  
(H. Roland Holst)

## Gaan

Gaan, al kun je maar amper;  
doorgaan, al zit alles tegen;  
meegaan met die niet alléén kan;

gaan, al heb je zware benen;  
doorgaan, al verlamt de lange duur;  
met elkaar meegaan bij lief en leed;

gaan, al is het tegen de klippen op;  
doorgaan, met storm op kop;  
elkaar voorgaan in breken en delen; -

alleen wie voelt dat 't ergens heen gaat  
en vast vermoedt ergens aan te komen,  
zal deze weg ten einde toe kunnen gaan.

## Gebed

Hou me staande als ik wankel  
doe me gaan als ik aarzel  
help me op als ik struikel.

Als ik twijfel wijs me de weg  
als ik huiver geef me moed  
als ik treur wees me dan nabij -

Gij van wie we geloven dat Ge  
met ons gaat door de tijd;  
Gij op wie wij hopen  
voor nu en straks.

## Voorbeden

Niet om weelde  
maar om hartelijkheid -  
niet om een kast van een huis  
maar een sfeer van vertrouwen.  
Bid om mensen  
die mens zijn voor elkaar.

Om vrede met onszelf  
vrede wereldwijd -  
om eerbied voor alle leven  
en een vast vertrouwen.  
Bid om zin en zicht  
in het bestaan.

Om stem voor die overschreeuwd  
worden, monddood gemaakt zijn -  
om aanloop voor die alleen  
en eenzaam hun dagen slijten.  
Bid om zorg en aandacht  
voor die zelf niet kunnen.

## Adem ons open

Adem ons open ...  
dat wij de nood waarin  
mensen verkeren blijven zien.

Adem ons open ...  
dat andermans lach en  
traan ons blijven raken.

Adem ons open ...  
dat het leven ons dankbaar  
blijft boeien en ontroeren.



Verwondering relativeert en steunt de mens die moedig en bescheiden is. (Bronzen beeld van Joke Franken-Withagen)