

Vertrouw je niet dan hou je 't niet

Peer Verhoeven

Vader was ongeneeslijk ziek en moeder liet de zusters van Huize Gerra een novenaar voor hem doen. Vader stierf, moeder en de kinderen treurden, maar haar vertrouwen in het leven was niet geschokt. Vertrouwen is intuïtie, aangeboren besef en dit is volgens Baruch Spinoza (1632-1677) de hoogste menselijke gave. Albert Einstein (1879-1955) noemt de intuïtieve geest een godsgeschenk waaraan het verstand onderdanig moet zijn.

Gebed

Op wie anders vertrouwen
dan op de mensen met wie
we alledag het leven delen.

Op wie anders vertrouwen
dan op de aarde die ons draagt
voedt en bergt in haar schoot.

Op wie anders bouwen
en vertrouwen dan op U,
Hart van leven, Bron van hoop.

Amen.

Voorbeden

Ergens op aarde
- geen mens hoort het -
zingt een vogel
door de stilte heen
en het heeft zin.
Verwonder je en bid.

Ergens op aarde
- geen mens ziet het -
opent een bloem haar hart
naar het licht
en het heeft zin.
Verwonder je en bid.

Ergens op aarde
- niemand weet het -
vindt een mens zichzelf,
treft zich in een ander
en het heeft zin.
Ben dankbaar en bid.

(Marcel Zagars 2003)

Bezinning

Net zo min als koren
zaai je vrede
met gebalde vuist.

Omvallen en omgooien
gaat met geweld; groeien
en rijpen gebeurt in stilte.

Vaak leiden vraagtekens
tot een betere oplossing
dan uitroptekens.

(Naar Mark Eyskens)

Voorbeden

Bid van harte
om grond onder de voeten,
een thuis om in te leven,
om vertrouwen - wat er ook
met je en in de wereld gebeurt.
Bid in rust en gestaag.

Bid betrokken
voor onze wereld hier en nu
die fladdert en vlindert
en maar amper meer beseft
waarheen en waartoe.
Bid in rust en vasthoudend.

Bid meelevend
voor mensen die tobben
en sukkelen met ziekte en gemis;
lijden onder onrecht en geweld
en niet worden gehoord of gezien.
Bid in rust en metterdaad.

Gebed

Wanneer in dag en nacht,
middagzon en ochtendgloren
niet iets van U wordt vermoed -

wanneer in ons lief en leed,
alle zoet en zuur in de wereld,
niet iets van U wordt geproefd -

wanneer in het leven
niet aan U wordt gedacht,
Gij niet wordt verwacht,

dan verkilt de aarde,
versteent de wereld,
raakt de vlam uit het vuur.

Gá met ons
door tijd en eeuwigheid.

Wegzending

Wij delen met elkaar
een gebroken bestaan dat zich
vandaag hiér, morgen dáár laat voelen.
Zegenen wij daarom elkaar
met raad en daad, met hart
en handen in Gods naam, -
Vader, Zoon en Heilige Geest.



Illustratie: 'Mas bellevue' St. Martin de Crau (Fr) aquarel 1982 van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te St. Michiels-gestel