

Sober is geenszins somber

Peer Verhoeven

In de Volkskrant van 30 september 1989 schreef prof. C. J. M. Schuyt een pleidooi voor wat nu de *ecologische bekering* heet. 'Men zal tevreden moeten zijn met een sterk begrensde ervaring. Een sobere samenleving. Maar sober is geenszins somber.' Een kwart eeuw geleden kwam de boodschap van versoberen en consuminderen nog niet goed over. Is de tijd nu wel rijp, rijp gemaakt mede door paus Franciscus?

Jachten en jagen ... maar de tijd leert intussen duidelijk: onthaasten is geboden.

Hoe meer hoe beter ... maar de tijd maakt intussen duidelijk: ge moet drastisch gaan minderen.

Hebben en halen ... maar de tijd stelt intussen duidelijk: voldoende moet je genoeg zijn.

Gebed

Als we toch eens beseften dat iedere mens, wie ook waar ook, U ter harte gaat -

dat Gij ongezien de ziel bent in ieders bestaan, hart van alle leven -

wat zou ik dan deemoedig mijn weg gaan en mens en schepping diep eerbiedigen,

wat zou ik dan in diepe rust en vrede mijn dagen slijten - tot bij U.

Amen, zo zij het.

Bezinning

Voor wie durft te geven is liefde het mooiste huis om in te wonen.

Liefde moet wortel schieten en aarden in vrijheid en vertrouwen.

Liefde voor de ander zoals die is en weten dat jij mag zijn die je bent.

Inleiding

Er is een weg in het leven die je uittilt boven alles ... daarom:

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen, - zonder liefde ben ik een rammelaar, een kletterende schelle cimbaal.

Al heb ik de gave der profetie, ken ik alle geheimen van de natuur en ben ik bedreven in alle wetenschap,

al geloof ik er helemaal in en

ben ik in staat bergen te verzetten, - zonder liefde stelt het niets voor.

Al deel ik al wat ik heb uit en schrik ik niet terug voor de marteldood, - zonder liefde heeft het geen ziel ...

Gebed

Wis ons het waas uit de ogen blaas ons het stof van het lijf -

verstil de herrie die we schoppen milder de drukte die we maken -

matig de haast die we hebben en kalmeer het jagen wat we doen -

zodat Gij in ons verstaanbaar, onder ons sprekend gehoord wordt -

Gij bron en zin van ons leven, Gij met ons van tijd tot eeuwigheid.

Niet doen

Leg je niet neer bij het leed dat wordt geleden; bij de nood die heerst en je kunt lenigen.

Ga niet voorbij aan zwak en ziek vlak naast de deur; aan arm en eenzaam pal om de hoek; aan honger en dorst wereldwijd.

Drijf niet mee met ieder-voor-zich; met die eigen gelijk en eigenbelang propageren; met die steeds het laatste woord willen hebben.

Dat Gij er zijt

Dat Gij zijt met die samen het leven mogen vieren - met die alleen gelaten, eenzaam zijn.

Dat Gij zijt met die voor recht en vrede strijden - met die machteloos zijn, monddood gemaakt.

Dat Gij zijt in lief en leed, lach en traan; in ons leven, in ons sterven.

Dat Gij zijt waar bij tij en ontij om U wordt geroepen. Dat Gij zijt in tijd en eeuwigheid.

Een groet

Corrie Rijk-de Glas, 1 december 1923 geboren te Goes, is zaterdag 27 februari te Roosendaal overleden. Zij was de echtgenote van Jan Rijk die haar veertig jaar geleden op 28 maart 1976 ontviel. Mevrouw Rijk-de Glas schreef vele gedichten over leven en geloven, over God en mens waarvan er de laatste twee jaar verschillende gepubliceerd zijn in De Roerom, die zij zeer waardeerde en waarvan zij jarenlang abonnee is geweest.

Er zij licht, vrede, rust.



wanneer ik ophoud te bestaan dan is mijn plek op aard vergaan misschien rest er iets van mijn geest 'iets' van wat ik ben geweest

een indruk of gedachtegang een jubel of serieus gezang stabiliteit in 't daaglijks leven wat positiefs om door te geven

voor wie er na mij komt: een groet draag bij en maak de wereld goed!

Corrie Rijk-de Glas

Goede moed

Wij wensen mgr. dr. Gerard de Korte, de nieuwe bisschop van het Bossche bisdom, goede moed veel vertrouwen en een sterk geloof toe. Hij heeft in het recente verleden duidelijk zijn mening geuit over de dag van heden en daarmee aangegeven het gewicht - in de dubbele zin van het woord - van zijn ambt en opdracht bepaald niet te onderschatten. Hij noemde de tijd waarin wij nu zijn een 'beslissende' periode, een tijd van 'transitie' waarin niet zomaar een en ander her en der wat verandert maar waarin fundamentele ontwikkelingen en overgangen gaande zijn. Deze zien, volgen en mensen hierbij begeleiden is een bijzonder dankbare maar ook erg zware taak. Gods zegen en de steun en medewerking van de mensen toegewent.

De Roerom