

Mensen zijn pelgrims, spoorzoekers

Peer Verhoeven

Dogma's - religieus, politiek of wetenschappelijk - komen voort uit het onjuiste idee dat denken de werkelijkheid of de waarheid kan omvatten ... Niets heeft de mensheid meer leed berokkend dan haar dogma's. Aldus Eckhart Tolle in *De stilte spreekt*, zesde druk, 2009.

Mensen en partijen neigen ertoe hun gedachten te verabsoluteren - en religies lopen het gevaar hun ideeën te verafgoden. De gang van de tijd aldus vertragen is fataal voor vrede en gerechtigheid.

De mensen kregen vroeger het geloof veelal van buiten opgelegd - van Bijbel, kerk, preekstoel - nu beleven we opnieuw een tijd van verinnerlijking, waarbij eigen hart grond en ziel van geloof is.

Voorbeden

De kop niet in het zand steken, het hoofd niet in de schoot leggen. - Opstaan, elkaar bij de hand nemen en samen de goede weg gaan.

Niet bij de pakken neerzitten, niet laten gebeuren wat gebeurt. - Je stem verheffen, opkomen voor elkaar en je door niets en niemand laten weerhouden.

Geloven in het licht achter het duister, in het visioen voorbij de einder. - Het leven vertrouwen, het trouw zijn koste wat kost en je God en Goed niet laten ontnemen.

Gebed

Als niet door U de ogen geopend ziet geen mens waar het heen moet.

Als niet door U begeesterd beseft geen mens wat hem bezielt.

Als niet door U aangesproken weet geen mens wat hem te doen staat.

Als niet diep van U vervuld gelooft geen mens dat leven liefde is.

Het zij ons gegeven in U, God en Goed, te geloven en het leven - wat het ook is - voluit te vertrouwen.

Die mensen

Denk eens aan de mensen die als tegen een berg opzien tegen de dag van morgen en die de nacht zo lang valt. Bid met ze.

Denk eens aan de mensen die gekrenkt, teleurgesteld kopschuw zijn geworden en alle vertrouwen hebben opgezegd. Bid voor ze.

Denk eens aan de mensen die ziek of oud niet kunnen, door een handicap achterblijven, alleen zijn komen staan. Bid voor ze.

Bezinning

Doe niet zo druk; je ontloopt jezelf.

Maak niet zo'n herrie; je overstemt jezelf.

Ontloop rust en stilte niet; kom je tot jezelf.

Gebed

Wordt niet meer naar U gevraagd, niet langer om U geroepen -

doodt harde alledag alle uitzicht en vertrouwen en gaat ons heilig vermoeden ten onder aan kil bedenken -

dan betreft de einder, verstomt het lied en verbleekt de liefde -

dan raken we, hoe zelfbewust ook, onszelf kwijt.

Blijf daarom in ons gloeien, zichtbaar in ons midden -

Gij die wij zoeken met hart en ziel.

Bezinning

Van veel geld kunnen mensen straatarm worden.

Geld is voor de mens wat stroop is voor een wesp: verleidelijke plakzooi.

Van mensen die het niet hebben maakt geld slaven.



Saint Remy en Provence (Fr.) Le Lac, aquarel (1978) van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel