

Op hun juiste waarde schatten

Peer Verhoeven

Er zijn mensen - en niet zo weinig en best weldenkend - die achter de kreet dat de crisis nu echt voorbij is, een groot vraagteken zetten. Het is verleidelijk de crisis die in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw naar buiten trad tot de financiële wereld te beperken. Maar het levensvertrouwen van mensen is in crisis en die valt lange tijd te verloochenen, maar vreet geleidelijk diep in. Er worden wetenschappers, technici en handelaren gevraagd. Nog meer behoefte is er momenteel aan profeten en mystici.

Jezus van Nazaret wilde dat mensen zichzelf zijn en zich bewust werden van hun goddelijke aard.

Hij voelde zich niet geroepen mensen de les te lezen de wet te stellen de waarheid te zeggen.

Daarom - zo is bekend - vertelde hij enkel parabellen. Want hij geloofde in mensen en in hun goddelijk goede inborst.

Die goddelijke vonk - niet te ontvreemden, echter helaas wel te verwaarlozen - wilde hij niet inbrengen, maar wakker roepen.

Echt van waarde

Geld is zeker niet het eerste en enige wat geldt en telt.

Vrede en geluk zijn ongebonden vrijbuiters, voor geen geld te koop.

Een gemeenschap is waard wat ze overheeft voor die niet hebben, voor die niet kunnen.

Bezinning

Rijk ben je als je 's morgens blijmoedig aan de dag begint.

Rijk ben je als je 's avonds rust en jezelf kunt vinden.

Schatrijk ben je als je bij alles blijft hopen en vertrouwen.

Gebed

Dat we niet dromen van veel en nog meer, - aan pracht en praal verslingerd raken, - macht en majesteit naar de ogen zien.

Dat we opgaan in wat sober en sereen is; doen wat helder en integer is;

gaan met goed en eerlijk en bij alles wat ons toevalt of overkomt onszelf blijven.

Dat we gaan met U, warm hart en zuivere ziel in ons bestaan - dat Gij ons vergezelt op ons pad door het leven nu en straks.

Rijkdom

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen ...

Geluk is - zoals je heel goed uit ervaring weet - niet te koop ...

Echte rijkdom is niet te betalen ...

Er zijn - zegt Jezus van Nazaret - mensen met schuren vol en zo arm als wat.

Er zijn er - leert alledag - met een platte beurs en ongelooflijk rijk.

Voorbeden

Sterven van de honger en er is te eten; vergaan van de dorst en te drinken krijgen: dat is rijkdom. Bid dat overdaad je smaak niet bederft.

Vanaf 's morgens vroeg druk in de weer en dan 's avonds rust vinden en aan jezelf toekomen: dat is rijkdom. Bid en laat je die rust en sfeer niet afnemen.

Zieken verzorgen en eenzamen opzoeken; stervenden bijstaan en bedroefden opvangen: dit maakt je rijk. Bid en besef dat goed doen je heel goed doet.

Aanhef

Mensen en partijen neigen ertoe hun gedachten te verabsoluteren -

en religies lopen het gevaar hun ideeën te dogmatiseren -

de gang van de tijd aldus vertragen is fataal voor vrede en gerechtigheid.

De mensen kregen vroeger het geloof veelal van buiten opgelegd - van Bijbel, kerk, preekstoel -

nú beleven we opnieuw een tijd van verinnerlijking, waarbij 't eigen hart grond en ziel van geloof is.

Bezinning

Doe niet zo druk; je ontloopt jezelf.

Maak niet zo'n herrie; je overstemt jezelf.

Ontloop rust en stilte niet; kom tot jezelf.



Autun, La Fontaine St. Lazare; conté-potlood (1986) van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel