

Gaande de tijd

Peer Verhoeven

De actualiteit, wat anderen schrijven en schreven, bijbellezingen, maar vooral ook de gang van de tijd, de loop der seizoenen en de sfeer die daarmee gepaard gaat geven te denken. Die gevoelens en gedachten opschrijven gaat nooit vanzelf en de pennenvruchten zijn vaak amper of nog helemaal niet rijp.

Welkom

In vroeger tijden
toen de techniek nog niet
zo veel hielp bij al het werk -

toen de gezinnen gemiddeld
groter waren dan nu
en kinderen later uitvlogen -

toen was de gang naar de kerk
voor vele ouders en vooral
voor moeder een verademing.

Ook nú blijft regelmatig rusten
om jezelf in stilte te ontmoeten
een welkome oase voor iedereen.

Welkom u allen vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.

Weet wel

Drukke lawaai en spanning,
buitengaats en binnenskamers,
nemen nooit af maar steeds toe.
Besef dit goed.

Stilte rust en inkeer zijn wat
wortels, in de aarde verborgen,
betekenen voor bloem en boom.
Vergeet dit niet.

Gun je jezelf geen aandacht en tijd
dan vervreemd je van jezelf en
zetten anderen je naar hun hand.
Zo gaat dat.

Te Voet Te Veld

Pelgrimeren, wandelen
zijn ín en mensen blijken
er iets in te beleven wat
hen aan het hart gaat, raakt.

Op een ritme in stilte
wel ergens naar toe gaan,
maar toch is een bestemming
niet doel en zin van wandelen.

Want onbedoeld doel is: gewoon
onderweg zijn, ingekeerd en
bezig met jezelf, met bekenden en
met die niet meer bij je zijn.

Sfeer

Sfeer is als mist:
je staat er middenin en
ziet die enkel op afstand. -

Sfeer is als woestijnzand:
het vervuult je auto zichtbaar en
ongeziens de lucht die je inademt. -

Sfeer is als de snelweg:
die raast continu monotoon en
je hoort het niet eens meer. -

Sfeer wordt gemaakt:
binnenshuis is duidelijk door wie
maar buiten hangt het in de lucht.

Het doet je goed

Zieken sterken
bedroefden troosten
wanhopigen bemoedigen -
het doet hén en jón goed.

Helpen die niet kúnnen,
daklozen onderdak geven
die gaan sterven bijstaan -
het doet hén en jón goed.

Vergeven en vergeten;
goed doen en kwaad niet vergelden;
anderen spontaan van dienst zijn -
het doet hén en jón goed.

Zo is dat

Sommigen de hemel in prijzen
gaat al gauw gepaard met
anderen kleineren, miskennen.

Wie zichzelf willen verheffen
gaan voetvolk creëren en
hebben bagagedragers nodig.

De weelde van enkelen
wordt duur betaald
met de armoede van velen.

Gebed

Zuiver mij
om helder te zien;
maak me stil
om scherp te horen.

Wek in mij liefde
om te dienen;
geef me vertrouwen om
van harte te leven -

Gij die ik niet ken
en toch toebehoort;
niet volgen kan en
me toch de weg wijst.

in tijd en eeuwigheid.

(Naar Dag Hammerskjöld)



Wind in de rug en met
losse handen freewheelend
bergaf, is bedrieglijk

maar met de wind op kop
stug trappen over vals plat
dwingt je diep te gaan

en dan voel je in dat diep
het weerbarstige leven waarin
je ploeterend je weg mag gaan

bronzen beeld: Joke Franken - tekst: Peer Verhoeven