

# Allereerst het gegeven leven vieren

Peer Verhoeven

Karlheinz Geissler - geciteerd door Anselm Grün in *Tijd van je leven*, 2016; p.146) - stelt zich ten doel 'bij de vormgeving van het leven in de tijd méér rekening te houden met de natuurgebondenheid van de mens'. Al tijden denk ik dat dit ook geldt voor de grote religieuze feestdagen die alle wortels 'van nature' hebben die mogelijk door de leerstellige invulling van het kerkelijk christendom overruled zijn. De grote feestdagen bewust vieren betekent minstens óók onze band met het leven vieren, wat dit levensnoodzakelijke besef voedt. En het omgekeerde gaat waarschijnlijk ook op: deze grote gedenkdagen niet vieren betekent de band met het leven verwaarlozen en het besef hiervan uiteindelijk verliezen.

Laat deze dagen niet voor evenveel passeren.  
Geef zelf het beste en neem andermans tekort.  
Doe wat deugd doet en laat wat zeer doet.

Laat deze dagen niet door te veel en nog meer bederven.  
Voed jezelf en elkaar in rust en stilte met warmte en aandacht.  
Vraag binnen die buiten staan, heet vreemde, vluchteling welkom.

Laat deze dagen niet loos en leeg voorbijgaan.  
Zie om naar die alleen zijn, mensen schuwen, pijn hebben; die het niet gegeven is met deze dagen thuis te zijn.

## Begroeting

Al zomert het een dag of wat overheerlijk en lokken zon en zee mensen naar buiten

toch verraadt de ochtendsfeer en de vroeg invallende avondschemer dat het herfst is,

dat de donkerste dagen van het jaar in aantocht zijn en beleefd en gevierd willen worden

als getuige en bode van het Leven dat de mensen te groot en te machtig, te beziel is

en waarin zij tegelijk als hun eigen bestaan zeer doet rust en vertrouwen vinden.

## Voorbeden

Bid en vertrouw vast op een betere wereld, een hechte samenleving, begrip en waardering over en weer.

Bid en gá voor mensen ziek, zwak naar lichaam of geest, die aan alles zwaar tillen en het lachen en huilen is vergaan.

Bid en bouw van onderop mee aan een levende open kerk, een gemeenschap van mensen op God, elkaar en alle leven bedacht.

## Gebed

Als we toch eens beseften dat alles en allen U ter harte gaan -

dat Gij ongezien de Ziel van alles bent, Leven Liefde in ons kwetsbaar bestaan -

wat zouden we dan deemoedig zijn, dankbaar en eerbiedig met mens en schepping omgaan -

wat zouden we dan van harte doen wat ons te doen staat en diep tevreden opgaan naar U.

## Bezinning

Een advies: leef bewust en ontvankelijk voor wat het leven zegt.

Een wijze raad: besef dat je als kleintje deel uitmaakt van een groot beziel geheel.

Een weet: Leed wordt draaglijk als je jezelf ingebed, gedragen voelt.

## Welkom

Wie u ook bent vanwaar ook gekomen; hoe ook geaard en in het leven gevaren - mensen van goede wil, welkom vanavond hier.

Wat u ook bezighoudt, bezielt, parten speelt; hoe u ook in 't leven staat en gelooft, denkt en doet - mensen van goede wil, welkom vanavond hier.

Wat u ook achter de rug of nog voor de boeg hebt; wat u ook verwacht en naar hier heeft gebracht - mensen van goede wil, welkom op kerstavond hier.

## Gebed

Iets in ons, rotsvast verankerd en tegelijk speelbal voor storm en wind, staat voor grenzeloos vertrouwen.

Iets in ons, vreemd en aangeboren, kinderlijk en manmoedig, stamelt van leven onverwoestbaar.

Iets in ons, ondoorzichtig als dauw in de morgen en stralend als de middagzon, weet U de ziel van ons bestaan.

Dat we dit beleven bij wat er ook gebeurt, ons overkomt - dit vertrouwen koesteren, dit blij vermoeden voeden -

vandaag en alle dagen voor nu en straks, in Gods naam.



Herinneringen aan Italië; Tivoli, Villa Adriana, Biblioteca Graeca. Pastelpotlood 1992. Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet St. Michielsgestel.