

25^e Stoutenburglezing

door Rozemarijn van 't Einde:
'Rebelleren voor het leven'



Zondag 1 oktober 2023, 14:30 uur
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort

Rozemarijn is theoloog en criminoloog, dominee en klimaatactivist. Ze schreef het boek 'Rebelleren voor het leven – een dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid'. Ze sloot zich aan bij Extinction Rebellion en Christian Climate Action en was al vele malen op tv en werd geïnterviewd landelijke dagbladen.

Wat bezielt een dominee om zich aan te sluiten bij rebellen en activisten?

Rozemarijn van 't Einde neemt ons mee in de wereld van de klimaatbeweging en de acties waaraan ze deelneemt. Ze vertelt over haar ervaringen met politici, blokkades, arrestaties en (sociale) media.

Rozemarijn vertelt vanuit het hart wat een dominee van vlees en bloed, met angsten en zenuwen, pijn en wanhoop, motiveert om in actie te komen. De teloorgang van de planeet met als het moois erop is onacceptabel voor haar. Niets doen is geen optie.

Laat wanhoop en lethargie achter je, iets doen helpt! Rozemarijn geeft handvatten voor lichaam en geest en zet aan tot actie. Omdat het helaas broodnodig is!

Tijd: 1 oktober 2023, 14.30 uur (inloop vanaf 14:00 uur)
Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort
Spreker: Rozemarijn van 't Einde
Vervoer: Kom liefst met de fiets, te voet of met OV
Bijdrage: Vrijwillig
Aanmelden: Niet nodig.

Er is geen livestream.

De Stoutenburglezing is ontstaan vanuit het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Een inspirerende spreker geeft een beschouwende lezing rond gemeenschap, spiritualiteit, milieu en actualiteit. Eerdere lezingen werden onder meer verzorgd door Hans Achterhuis, Herman Wijffels, Marianne Thieme, Danielle Hirsch en Li An Phoa.